

Proband

1 Jens Peter Laurits Sørensen

blev født 24. juni 1890 i Taarbæk, Lyngby Sogn, og døbt 27. juli 1890 i Kapellet (Taarbæk Kirke). Faddere: Forældrene, fisker H. P. Olsens datter Inger, fisker H. P. Olsen (ane 6) samt fisker N. P. Jensen, alle Taarbæk. Konfirmeret 2. oktober 1904 i Taarbæk Kirke.

Han døde 18. januar 1967 i Taarbæk og blev begravet 21. januar 1967 på Taarbæk Kirkegård.

Jens Peter Sørensen var fisker i Taarbæk og aktiv i Sangforeningen Brage, hvor han blev æresmedlem.

Han blev gift 30. april 1911 i Ordrup Kirke med

Andrea Kamilla Andersen

der blev født 27. maj 1891 i Skovshoved, Ordrup Sogn, og døbt 5. juli 1891 i Ordrup Kirke. Faddere: Fisker Ole Jensen og hustru Ellen, født Meyer, Skovshoved, fisker Peter Meyer og hustru Trine, født Sørensen, Skovshoved, samt faderen. Konfirmeret 1. oktober 1905 i Ordrup Kirke.

Hun døde den 22. januar 1970 i Taarbæk og blev begravet 27. januar 1970 på Taarbæk Kirkegård.

Andrea og Jens Peter fik 3 børn:

- Lily Sørensen, født 1. december 1911 i Taarbæk (Søvej 13 st.). Død 16. august 2008 i Lyngby og bisat 21. august 2008 fra Lyngby Kirke.
- Karen Marie Benthine Sørensen, født 13. maj 1919 i Taarbæk (Strandvej 58). Død 8. juli 2002 i Lyngby og begravet 12. juli 2002 på Taarbæk Kirkegård.
- Jens Christian Jakob Sørensen, født 25. december 1920 i Taarbæk (Strandvej 58). Død 13. september 2007 i Gentofte og bisat 20. september 2007 fra Taarbæk Kirke.

Der er udarbejdet efterslægtstavle for Andrea og Jens Peter Sørensen.

Forældre

2 Carl Christian Sørensen

blev født 13. september 1858 i Taarbæk, Lyngby Sogn, og døbt 14. november 1858 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af spækhøker Hans Hansens hustru. Øvrige: Spækhøker Hans Hansen, fisker Ole Jensen og fisker Svend Johansen, alle Taarbæk. Konfirmeret 6. oktober 1872 i Lyngby Kirke.

Han døde 13. marts 1937 i Taarbæk og blev begravet 17. marts 1937 på Taarbæk Kirkegård.

Carl Christian Sørensen var fisker i Taarbæk og aktiv i Sangforeningen Brage, hvor han blev æresmedlem.

Han blev gift 15. november 1885 i Kapellet, Taarbæk, med

3 Inger Marie Bentsine Olsen

Forlovere ved brylluppet var lods Hans P. Bentsen, København (hendes morbror) og bogbindermester Julius A. Borggreen, København. Ifølge Vejviser for København 1887 boede A. J. Borggreen på Amagertorv 15.

Inger Marie blev født 5. oktober 1865 i Skovshoved og døbt 5. november 1865 i Gentofte Kirke. Faddere: Fisker Anders Andersens hustru Kirsten i Skovshoved, pigen Alvilda Hellebro i Kjøbenhavn, lods Hans Peter Bendtsen, sst., fisker Peter Olsen samt fisker Lars Andersen, begge Skovshoved. Konfirmeret 5. oktober 1879 i Gentofte Kirke.

Hun døde 11. november 1946 i Taarbæk og blev begravet 16. november 1946 på Taarbæk Kirkegård.

Af deres børn kendes:

- Anna Christiane Sørensen, født 3. august 1886 i Taarbæk og døbt 26. september 1886 i Kapellet. Faddere: Fisker Peter Bentsens Hustru i Skovshoved, fisker Hans P. Olsens datter Andrea i Taarbæk, fisker P. Bentsen i Skovshoved og fiskerne Hans P. Olsen og Lars Sørensen i Taarbæk. Død ca. 1945 af blodprop. Gift xxxx i xxxxxxxx med Albert Jørgensen, murermester i Taarbæk.
- Jenny Larsine Petrine Sørensen, født 1. april 1889 i Taarbæk og døbt 22. april 1889 i Kapellet. Faddere: Fisker Peter Bentsen og hustru, Skovshoved, fisker Lars Sørensens datter Oline, fisker Hans Peter Olsen samt faderen, alle Taarbæk. Død 19. marts 1972 sst. Gift xxxx i xxxxxxxx med Hans Andersen, født 15. november 1886 i Skovshoved og død 26. september 1962 i Taarbæk. Maler i Taarbæk.
- Jens Peter Laurits Sørensen, født 24. juni 1890 i Taarbæk (ane 1).
- Karla Petrine Bentsine Sørensen, født 23. marts 1900 i Taarbæk og døbt 15. april 1900 i Kapellet. Faddere: Fisker N. P. Jensen og hustru, Taarbæk, fisker Peter Olsen, Taarbæk, samt murer Frederik Meier og hustru, København. Død ca. 1958 af kræft. Gift 1. gang xxxx i xxxxxxxx med Laurits Petersen, født i Skovshoved. Fisker. Han døde

Fiskere langs Øresund ... I

efter 2 års ægteskab af tuberkulose. Gift 2. gang xxxx i xxxxxxxx med Sofus Larsen, født 8. december 1890 i Thoreby. Murersvend i København. Sammen fik de sønnen Ole Larsen. Karla solgte som sin mor og mormor fisk fra Gl. Strand i København, og hun blev i foråret 1950 inviteret til Paris af Ekstra-Bladet som "skovser" i nationaldragt. Der er en del avisartikler om turen.

Bedsteforældre

4 **Lars Sørensen**

blev født 2. juli 1829 i Taarbæk og døbt 16. august 1829 i Lyngby Kirke: "Faddere: b. af Gjordemdr. Olsen, Fad. E. Jensen, O. Jensen, J. Jensen Fiskere og Pigen Ellen Jensdat. af Taarbæk." Lars Sørensen blev konfirmeret 1. søndag efter Påske 1884 i Lyngby Kirke: "Kundskaber g, opførsel mg."

Jordemoder Olsen var meget benyttet af Taarbæk-fiskerne ved barnedåb på det tidspunkt. Ved et tilfælde faldt jeg over hendes begravelsesdata i Lyngby kirkebog: "27/8 1853 Ane Marie Olsen, begr. 29/8. Forhenværende Gjordemoder i Taarbæk; Enke – født i Kjøbenhavn. 80¾ Aar. Død af Cholera." Hun delte altså skæbne med så mange andre (blandt andet ane 13 Inger Jensdatter) og døde af kolera i 1853.

Lars Sørensen døde 21. januar 1904 i Taarbæk, 74 år gammel, og blev begravet 26. januar 1904 fra Lyngby Kirke på Lyngby Ny Kirkegård.

Han var fisker i Taarbæk, og han blev gift 15. november 1857 i Lyngby Kirke med

5 **Anna Carolina Borggren**

Fra vielsen citeres: "Ungkarl og Fisker Lars Sørensen i Taarbæk, 28¼ Aar, og Pigen Anna Caroline Borggreen fra Taarbæk, 25 Aar. Forlovere: Fisker Svend Johansen og Fisker Jens Sørensen, begge fra Taarbæk. Viet den 15de November i Kirken. Tillysning den 18de October o.f.S."

Anna Carolina Borggren blev født 9. august 1832 i Åhus (Björn Rosenberg), Sverige.

Familien flyttede if. husförhörslängd fra Åhus til Helsingborg i 1836 (Björn Rosenberg).

Hun døde 4. december 1875 i Taarbæk og blev begravet 9. december 1875 i Lyngby, 43 år gammel. Ved begravelsen er efternavnet fejlagtigt anført som "Borregaard."

Af deres børn kendes:

- Carl Christian Sørensen, født 13. september 1858 i Taarbæk (ane 2).
- Oline Andrea Sørensen, født 3. november 1860 i Taarbæk og døbt 10. marts 1861 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af fisker Søren Jensens hustru, fiskerne Søren Jensen, Svend Johansen og Christian Jensen, alle Taarbæk.
- Jens Peter Sørensen, født 19. februar 1863 i Taarbæk og døbt 3. maj 1863 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af fisker Søren Jensens hustru. Øvrige faddere var fiskerne Ole Jensen, Peder Jensen og Jens Sørensen, alle Taarbæk.
- Johan Sørensen, født 11. april 1866 i Taarbæk og døbt 10. juni 1866 i Kapellet. Faddere: Båret af moderen. Øvrige faddere sømand Peder Sørensen og fisker Ole Jensen.

- Karin Kirstine Sørensen, født 14. februar 1869 i Taarbæk og døbt 25. april 1869 i Kapellet. Faddere: Båret af moderen. Øvrige faddere var faderen samt fiskerne Peter Jensen og Ole Jensen, alle fra Taarbæk.

Måske har der været en broder yderligere? Familien mener, at Carl Christian Sørensen havde en broder, der rejste til USA, og at han evt. hed Carl.

Ved FT 1860 Taarbæk havde familien hans forældre Kirsten og Søren Jensen boende på aftægt, og ved FT 1870 Taarbæk boede kun hans moder Kirsten på aftægt.

Skifte efter Anna Carolina Borggren er ikke fundet i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk 1871-1876.

6 **Hans Peter Olsen**

blev født 23. oktober 1838 i Taarbæk og døbt 2. december 1838 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af Johannes Larsens hustru. Øvrige var Lars Olsen, Ole Jensen og Peder Jensen, fiskere i Taarbæk, samt pigen Sidse Jensdatter, Taarbæk. Konfirmeret 1. søndag efter Påske, den 3. april 1853, i Lyngby Kirke. Kundskaber mg, opførsel mg.

Han døde 30. januar 1898 i Taarbæk, 59 år gammel, og blev begravet 3. februar 1898 på Lyngby Ny Kirkegård.

Hans Peter Olsen var fisker i Skovshoved og senere i Taarbæk, og han blev gift 25. juni 1865 i Gentofte Kirke med

7 **Trine Marie Bentsen**

Forlovere var fiskerne Lars Andersen og Bent Jensen i Taarbæk.

Hun blev født 1. december 1837 i Skovshoved og døbt 28. januar 1838 i Gentofte Kirke. Faddere: Fisker Peder Pedersens enke, fiskerne Johannes Nielsen, Niels Jensen og Christian Bentsen, alle Skovshoved. Konfirmeret 1852 i Gentofte Kirke: "Meget gode Kundskaber. Sædelig Opførsel."

I forbindelse med dåben er anført, at Trines moder skulle hedde Karen Olsdatter, men det er en fejl.

Hun døde 1. juli 1919 i Taarbæk og blev begravet 6. juli 1919 i Lyngby, 81 år gammel. Dødsårsag er angivet til "Marasmus Senilis." Trine var på det tidspunkt enke og boede Søvej 11 i Taarbæk.

Af deres børn kendes:

- Inger Marie Bentsine Olsen, født 5. oktober 1865 i Skovshoved (ane 3).
- Emilie Andrea Olsen, født 1. marts 1867 i Taarbæk og døbt 21. april 1867 i Kapellet. Faddere: Båret af konen Karen Hansen, Skovshoved. Øvrige faddere var fiskerne

Peder Olsen (ane 12), Bent Jensen og Johan Sørensen, alle Taarbæk. Gift med Niels Peter Jensen, fisker i Taarbæk. De fik sammen sønnen Hans Alfred Emil Jens Jensen (Alfred), som blev født 8. januar 1898 i Taarbæk og døbt 20. januar 1898 af pastor Kemp i Kapellet. Faddere var: Fisker Karl Madsen og hustru, pigen Thora Jensen, fisker Ole Jensen samt faderen, alle af Taarbæk.

- Peter Olsen, født 7. maj 1869 i Taarbæk og døbt 25. juli 1869 i Kapellet. Faddere: Båret af Karen Svendsen, Skovshoved. Øvrige faddere var fiskerne Peter Olsen (ane 12) og Johan Bentsen, Taarbæk, samt fisker Peter Bentsen, Skovshoved. Fisker i Skovshoved og siden i Taarbæk. Druknet ca. 1922.
- Inger Marie Olsen, født 7. juli 1871 i Taarbæk og døbt 6. august 1871 i Kapellet. Faddere: Fisker Johannes Eriksens hustru, fiskerne Johannes Eriksen, Peder Olsen (ane 12) samt Johan Bentsen, alle af Taarbæk. Gift med Johan Meyer, skorstensmurer i København (boede Peter Bangsvej).
- Peter Christian Olsen, født 28. juli 1874 i Taarbæk og døbt 30. august 1874 i Kapellet. Faddere: Båret af fisker Joh. Sørensens hustru i Skovshoved. Øvrige faddere var fisker Joh. Sørensen, Skovshoved, samt fiskerne Lars Petersen og Peter Olsen (ane 12), Taarbæk. Druknet sig ca. 1930.
- Johanne Petrine Olsen, født 4. april 1877 i Taarbæk og døbt 20. maj 1877 i Kapellet. Båret af Karen Bentsen f. Hansen, Skovshoved. Faddere: Larsine Bentsen, fisker Peter Bentsen, fisker Peter Olsen (ane 12) samt faderen, alle Taarbæk.

Skifte efter Hans Peter Olsen findes i Københavns Amts Nordre Birks Skifteprotokol for 1893-1898:

”Til Københavns Amts Nordre Birks Skifteret. Undertegnede Enke Trine Marie Olsen, født Bentsen, af Taarbæk, tillader mig herved at anmelde for den ærede Skifteret, at jeg i Henhold til vedlagte den 28. Januar d.A. oprettede testamentariske Disposition, hvoraf Gjenpart ligeledes vedlægges, ønsker at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter min den 30' f.M. afdøde Mand Husejer og Fisker Hans Peter Olsen af Taarbæk med vore Fællesbørn og Livsarvinger. Det tilføjes, at min afdøde Mand kun har været i dette ene Ægteskab.

Taarbæk d. 12. Februar 1898

Ærbødigst

Trine Marie Olsen, født Bentsen

Fremlagt til Københavns Amts nordre Birks Skifteprotokol den 28. Februar 1898. Den paaberaabte Disposition forevist. Gjenpart indleveret. Enken hensidder i uskiftet Bo.

V. Oldenburg ”

Oldeforældre

8 **Søren Jensen**

blev født 1794 i Taarbæk og døbt 30. marts 1794 i Lyngby Kirke. Ved dåben blev han båret af Niels Sørensens kone. Han blev konfirmeret 1811 i Lyngby Kirke. Kundskab god, opførsel god.

Søren Jensen døde 5. august 1862 i Taarbæk og blev begravet 10. august 1862 i Lyngby, 68 år gammel.

På samme tid levede i Taarbæk en anden fisker ved navn Søren Jensen; han blev født 1817 og døde 1864 og var søn af fisker Jens Petersen.

Søren Jensen var fisker i Taarbæk, og han blev gift 9. maj 1822 i Lyngby Kirke med

9 **Kirsten Jensdatter**

Forlovere ved brylluppet var Jens Hansen og Lars Olsen.

Hun blev født 1796 i Taarbæk og døbt 18. december 1796 i Lyngby Kirke. Ved dåben blev hun båret af Hans Madsens kone. Konfirmeret 1812 i Lyngby Kirke.

Kirsten Jensdatter døde 24. marts 1886 i Taarbæk og blev begravet 28. marts 1886 i Lyngby i en alder af 89 år.

Af deres børn kendes:

- Peter Sørensen, født 12. november 1823 i Taarbæk og døbt 26. december 1823 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af Ane Nielsdatter. Øvrige var A. og L. Jensen, P. Larsen samt Margrethe Larsdatter. Fisker i Taarbæk. Død af kolera 10. august 1853 i Taarbæk og begravet 11. august 1853 i Lyngby. Gift med xxxx xxxxxxxx (tjek FT 1850).
- Lars Sørensen, født 2. juli 1829 i Taarbæk (ane 4).
- Jens Sørensen, født 13. august 1831 i Taarbæk og døbt 9. oktober 1831 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af Niels Møllers kone. E. O. og C. Jensen, fiskere, og Ellen Jensdatter, alle i Taarbæk.
- Carl Christian Sørensen, født 5. april 1834 i Taarbæk og døbt 18. maj 1834 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af Erik Jensens hustru i Skovshoved. Fisker Peder Jensen, Chr. Jensen, Jens Olsen og pigen Ellen Jensdatter i Taarbæk.
- Ole Sørensen, født 10. november 1839 i Taarbæk og døbt 23. februar 1840 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af Erik Jensens hustru i Skovshoved, pigen Inger Jensdatter i Taarbæk, skomager Niels Jensen, ungkarl, fisker Lars Sørensen og ungkarl, fisker Christian Jensen, alle af Taarbæk.

Skifte efter Søren Jensen findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk. Visse dele er ulæseligt:

"Aar 1862 d. 6 Aug anmeldtes at Fisker Søren Jensen af Taarbek er død igaar, efterladende sig Enke Kirsten Jensdatter og alene følgende i Ægteskab med hende avlede Børn:

en Søn Lars Sørensen Fisker i Taarbek

en do. Jens Sørensen Snedker (?) i Sundbyøster

en do. Carl Christian Sørensen, rejste i 1853 til Australien

en do. Peder Sørensen, Fisker i Skovshoved, er død men har efterladt to Børn, nemlig:

en Søn Søren Sørensen 11 Aar

en Datter Karen Sørensen 8 Aar"

"Aar 1862 d. 8 Sept. blev Kjøbenhavns Amts Nordre Birks Skifteret sat blev foretaget Boet efter Fisker Søren Jensen af Taarbek. Skifteforvalteren be..... at Amtet ved Brev af 25 Juni har tilladt Enken Kirsten Jensdatter at forblive hensiddende i uskiftet Boe indtil Erklæring kan indhentes fra den myndige fraværende Søn Carl Christian Sørensen og fremdeles saa snart han dertil giver sit Samtykke, Skrivelse er overleveret Enken der saaledes forbliver hensiddende i uskiftet Boe."

Skifte efter Kirsten Jensdatter er ikke fundet i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk 14/1 1885 – 3/5 1888.

10 **Carl Ulric Borggren**

blev født 4. februar 1804 i Hörröds prästegård, Hörröd, Sverige (Björn Rosenberg).

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Carl Ulric Borggren var tullvaktmästare i Helsingborg.

Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

11 **Christina Olsson**

der blev født 25. februar 1801 i Ystad (Björn Rosenberg).

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Anna Carolina Borggren, født 9. august 1832 i Åhus (ane 5).
- Datter
- Datter
- Datter

Oplysningen om i alt 4 døtre skyldes Björn Rosenberg.

12 **Peter Olsen**

blev født 17. marts 1808 i Taarbæk og døbt 27. marts 1808 i Lyngby Kirke. Ved dåben blev han båret af(ulæseligt). Konfirmeret 1823 i Lyngby Kirke. Kundskab tg, opførsel g.

Han døde 9. marts 1887 i Taarbæk, 78 år gammel, og blev begravet 11. marts 1887 i Lyngby.

Peter Olsen var fisker i Taarbæk, og han blev gift 3. oktober 1835 i Lyngby Kirke med

13 **Inger Jensdatter**

Forlovere ved brylluppet var Johannes Larsen og Niels Olsen.

Inger Jensdatter blev født 1805 i Taarbæk og døbt 10. maj 1805 i Lyngby Kirke, hvor hun blev båret af Ole Nielsens kone. Konfirmeret 1819 i Lyngby Kirke. Kundskab tg, opførsel g.

Hun døde 14. august 1853 i Taarbæk og blev begravet allerede 15. august 1853 i Lyngby: "Inger Jensen, Fisker Peder Olsens Hustr: i Taarbæk, født i Taarbæk. 49 Aar. Død af Cholera." Året 1853 var kolera-året, hvor knap 3.000 mennesker døde alene i København. Koleraen hærgede i sommermånederne, og i hele Lyngby Sogn døde i perioden 10. juli – 17. september 104, heraf 78 af kolera. I Lyngby Sogn boede på det tidspunkt i alt 3.623 mennesker.

Af deres børn kendes:

- Drengbarn, dødfødt 14. februar 1836 i Taarbæk.
- Drengbarn, dødfødt 11. juli 1837 i Taarbæk.
- Hans Peter Olsen, født 23. oktober 1838 i Taarbæk (ane 6).
- Lars Petersen, født 22. oktober 1840 i Taarbæk og døbt 7. februar 1841 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af fisker Niels Møllers hustru i Taarbæk, pigen Karen Jensdatter, fiskerne Peder Pedersen, Søren Jørgensen og Peder Jensen, alle Taarbæk. Død før 1887.
- Karen Petersen, født 13. december 1841 i Taarbæk og døbt 6. marts 1842 i Lyngby Kirke. Faddere: Båret af fisker Niels Møllers hustru, pigen Karen Jensdatter, skomager Jensen og fisker Peder Pedersen. Gift med fisker Johan Bentsen.

Bemærk, at Hans Peter Olsen havde samme efternavn som sin fader, mens de yngre søskende havde faderens fornavn i efternavnet. Ved FT 1850 Taarbæk er han dog undtagelsesvis anført med efternavnet Petersen.

Skifte efter Inger Jensdatter findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk:

"Aar 1853 den 15 August. Inger Jensen, Fisker Peder Olsens Hustrue af Taarbæk er død den 14 dennes. Boet udsat."

"Aar 1853 den 3 Septbr blev foretaget Boet efter afgangne Inger Jensen og efterlevende Mand Fisker Peder Olsen af Taarbæk. For Retten mødte Enkemanden, som vidste at bemærke, at Afdøde ikke har levet i andet Egteskab end med af hvilket Egteskab hun efterlader sig:

en Søn Hans Peder Olsen 15 Aar gl.

en do. Lars Pedersen 13 Aar gl.

En Datter Karen Pedersdatter 12 Aar gl.

erklærede, at det er hans Hensigt at forblive hensiddende i uskiftet Boe med deres fælles sammenavlede Børn. Enkemanden hensidder saaledes i uskiftet Boe i Overensstemmelse med Forord. 21 Mai 1845 No. 18.

Peder Olsen

m.f.P. ”

”Aar 1855 d. 15 Marts

Boet efter afg. Inger Jensen og efterlevende Mand Fisker Peder Olsen af Taarbek blev For Retten mødte Enkemanden Peder Olsen af Taarbek tilkendegav at han ønsker Skifteattest da han agter at indlade sig i nyt Ægteskab. Skifteforvalteren fremlagde en af Sognefogeden d. 19 d.M. opfyldt hvorunder det Enkemanden tilkendegav at han ønskede at overtage Boet at Boet ikke eier Videre end hvad og at der ikke paa Boet forelaa anden Gjeld end nogen til Beløb 40 Rd. denne Gjeld vil Compt overtage og og han vil i øvrigt uden ansvar for Boet eller Skifteretten overtage enhver Gjeld som ellers maatte Boet. Compt forbeholdt sig Ret til af Boet at Gjeld 20 Rd. som Begravelse Afdøde har 2 Brødre i Taarbek, hvoraf Hans Jensen er den ældste, er i dag fraværende paa Fiskeri. Enkemanden begjærede derpaa Boet udsat indtil videre og Attest om at Boet er taget under Behandling. Han tilkendegjiver at han først udsat Skifte Boet udsat.

Peder Olsen ”

Peter Olsen blev gift 2. gang xxxx (1855-1856) i xxxxxxxx med

Johanne Nielsdatter

født 1823 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Inger Petersen, født 11. august 1856 i Taarbæk og døbt 2. november 1856 i Lyngby Kirke. Båret af Karen Jensen. Faddere: Fiskerne Ole Jensen, Bent Hansen og Lars Olsen, alle af Taarbæk. Gift med xxxx Aaby, gartner.
- Larsine Petersen, født xxxx i Taarbæk og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx. Død før 1887.
- Andrea Olsen, født 1863 i Taarbæk. Igen skifter efternavnet!

Skifte efter Peter Olsen findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk:

”Aar 1887, den 25. Marts blev Københavns Amts nordre Birks Skifteret sat paa Amtets Tinghus og administreret af Skifteforvalteren i Overværelse af undertegnede Vidner, hvor da blev foretaget 4. Boet efter Fisker Peter Olsen af Taarbek, død den 8 Marts d.A. Fremlagt blev en den 17e d.M. dateret Anmeldelse fra Enken Johanne Nielsen om, at hendes ovennævnte afdøde Mand, Fisker Peter Olsen har efterladt sig følgende Livsarvinger, nemlig Af hans første Ægteskab med afdøde Inger Jensen
1, en Søn Fisker Hans Peter Olsen af Taarbek, fuldmyndig

2, en afdød Søn Lars Petersens Børn:

a, Robert Charles Petersen, født 4 Juli 1875,

b, Johannes Lauritz Petersen, født 25 Januar 1878, og

c, Viggo Anvorth Petersen, født 24 Novbr 1880

3, en Datter Karen Petersen, gift med Fisker Johan Bentsen, fuldmyndig

Af hans Ægteskab med Anmelderinden:

1, en Datter Inger Petersen, gift med Gartner Aaby, fuldmyndig

2, en afdød Datter Larsine Petersens Børn:

a, en Datter Karen Emilie Johanne Petersen, 3 Aar gl. og

b, en Søn Lauritz Petersen

3, en Datter Andrea Olsen, ugift, 24 Aar gammel

med hvem Enken Johanne Nielsen ønsker at forblive hensiddende i uskiftet Bo og har hun i den Anledning produceret en af hendes afdøde Mand under 13e November 1879 og rettet og notarialiter (?) attesteret Declaration, hvorved hun tillægger en saadan Berettigelse for deres fælles Livsarvingers vedkommende. Declarationen fremlagdes.

Da de myndige Arvinger af 1e Ægteskab Fiskerne Hans Peter Olsen og Johan Bentsen derhos har givet deres Minde til Enkens hensiddende i uskiftet Bo ved en paa Anmeldelsen afgiven den 17e s.M. dateret Erklæring, hvorved de tillige bevidne, at Enken er en huslig og forstandig Kone, hvem Boets Bestyrelse kan betroes, hvilken Erklærings Rigtighed er tiltraadt af Pastor G. Kemp i Taarbek, samt da den for de umyndige Arvinger af første Ægteskab beskikkede Værge Huseier og Fisker Hans Peter Olsen paa Arvingernes Vegne har meddelt Samtykke til at Enken forbliver i uskiftet Bo, saa meddeler han herved at Skifteretten den i saa henseende fornødne Tilladelse for bemeldte Arvinger En Værgebeskikkelse forevist. Enken Johanne Nielsen af Taarbek hensidder saaledes i uskiftet Bo efter sin formeldte afdøde Mand med hans Livsarvinger. Retten hævet.

Som Vidner

C. Jensen C. Frederiksen ”

14 **Bent Pedersen**

blev født 1804 i Skovshoved og døbt 18. juni 1804 i Gentoft Kirke. Faddere: Else Børgesdatter, Niels Andersen, Søren Jensen og Niels Sørensen. Konfirmeret 1819 i Gentoft Kirke: ”Temmelig gode Kundskaber, sædeligt Forhold.”

Han døde af brystsyge 6. december 1858 i Skovshoved og blev begravet 10. december 1858 i Gentoft.

Bent Pedersen var fisker i Skovshoved, og han blev gift 21. juni 1835 i Gentoft Kirke med

15 **Ane Olsdatter**

Fra vielsen citeres: ”Ungkarl Bent Pedersen i Skovshoved, 30 Aar, og Pigen Ane, Datter af afg: Fisker Ole Nielsen Beck i Skovshoved, 30 Aar gl. Forlovere: Fiskerne Lars Andersen i Skovshoved og Hans Larsen i Taarbek.”

Ane Olsdatter blev født 1804 i Skovshoved og døbt 8. juli 1804 i Gentofte Kirke. Faddere: Madam Lye, Ellen Sørensdatter, Hans Madsen, Anders Svendsen og Jens Christiansen. Konfirmeret 1819 i Gentofte Kirke: "Gode Kundskaber, sædelig Opførsel."

Hun døde 22. juni 1871 i Skovshoved, 66 år gammel, og blev begravet 29. juni 1871 i Gentofte.

Af deres børn kendes:

- Peder Bentsen, født 25. maj 1835 i Skovshoved og døbt 21. juni 1835 i Gentofte Kirke. Faddere: Fisker Poul Johnsens hustru (Ane Nielsen), fisker Poul Johnsen, fisker Johannes Nielsen og ungkarl Knud Pedersen, alle Skovshoved. Sømand.
- Trine Marie Bentsen, født 1. december 1837 i Skovshoved (ane 7).
- Hans Peder Bentsen, født 2. december 1839 i Skovshoved og døbt 19. januar 1840 i Gentofte Kirke. Faddere: Fisker Poul Johnsens hustru samt fiskerne Poul Johnsen, Jens Pedersen og Ole Larsen, alle Skovshoved. Lods i København.
- Christian Bentsen, født 25. februar 1843 i Skovshoved og døbt 2. juli 1843 i Gentofte Kirke. Faddere: Moderen holdt huen. Fiskerne Hans Hansen, Lars Andersen og Niels Johansen, alle Skovshoved.
- Ane Oline Bentsen, født 16. marts 1847 i Skovshoved og døbt 24. maj 1847 i Gentofte Kirke. Faddere: Moderen holdt huen. Fiskerne Peder Jensen, Hans Hansen og Søren Hansen, alle Skovshoved. Gift med nedennævnte fisker Johan Sørensen, Skovshoved?

Bemærk, at Bent Pedersen og Ane Olsdatter blev viet samme dag, som deres førstefødte blev døbt. Det var vist ikke helt almindeligt dengang.

Ved Trines dåb er moderens navn fejlagtigt anført som Karen Olsdatter, hvilket har givet anledning til nogen forgæves søgen.

Skifte efter Bent Pedersen findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk. En del heraf er ikke læseligt:

"Aar 1858 d. 7 Decbr. anmeldte Christian Bentsen af Skovshoved at hans Fader Huseier og Fisker Bent Pedersen af Skovshoved er død igaar, efterladende sig alene følgende i Ægteskab med hans efterlevende Enke Ane Olsen avlede Børn, nemlig

en Søn Peder Bentsen, 24 Aar gl. Sømand paa

en do. Hans Peter Bentsen, 18 Aar gl.

en do. Compt., 16 Aar gl.

en Datter Trine Marie Bentsen 20 Aar gl. tjener i Skovshoved

en do. Oline Bentsen 11 Aar gl."

"Aar 1859 d 25 Juni blev Kjøbenhavns Amts Nordre Birk blev foretaget Boet efter afdøde Fisker Bent Pedersen af Skovshoved fremlagde fra Amtet af 4 Mai d.A. af 26. Apr d.A. indtil Erklæring fra den fraværende myndige Søn Enken hendsidder saaledes indtil videre i uskiftet Boe."

Skifte efter Ane Olesdatter findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk:

Fiskere langs Øresund ... I

"Aar 1871 d: 23e Juni anmeldte Fisker Johan Sørensen af Skovshoved, at hans Svigermoder Ane Olsen, Fisker Bendt Pedersens Enke sammesteds er død igaar.

(sign.) C. Flensburg "

"Aar 1871 den 15 September blev Kjøbenhavns Amts nordre Birks Skifteret i Overværelse af nedenanførte Vidner sat i Amtets Tinghuus, hvor der blev foretaget Boet efter afd. Ane Olsen, Fisker Bendt Pedersens Enke af Skovshoved. Svigersønnen Fisker Johan Sørensen var mødt og foreviste et af Afdøde til ham udstedt, d. 7 Juni d.A. tinglæst Skjøde paa Huset Matr. no 214 (evt. 21c), Skovshoved, i henhold til hvilket Document Afdøde fandt Ophold hos Compten, samt en d. 31. Mai d.A. tinglæst Declaration af 22 f.Md. hvorved Afdøde har overdraget Compten alle hendes Eiendele, saaledes at Afdøde ellers Intet eied, da hun afgik ved Døden. Intet Skifte.

(sign.) Johan Sørensen "

Tip-oldeforældre

16 **Jens Eriksen**

blev født 1770 i Taarbæk og døbt i Lyngby Kirke: "1770. Dom. Palmarum holdt Erich Peitersen fra Torbech en Søn til Daaben som blev kaldet Jens. Fadderne vare: Anna Hanses fra Schovshoved, som bar Barnet, Johanne Hans Datter, Ole Nielsen, Johannes Larsen og Niels Jensen. Alle fra Torbech." Konfirmeret 1786 i Lyngby Kirke.

Han døde 1. december 1830 i Taarbæk og blev begravet 5. december 1830 i Lyngby.

Jens Eriksen var fisker i Taarbæk, og han blev gift 3. november 1793 i Lyngby Kirke med

17 **Margrethe Olsdatter**

Vielsen skete ifølge Kongebrev af 26. oktober 1793. Forlovere var Søren Sørensen i Skovshoved og Niels Larsen i Taarbæk.

Hun blev født 1771 i Taarbæk og døbt 24. februar 1771 i Lyngby Kirke: "D: 24 Febr: (1771) havde Husmand Ole Larsen i Torbech sin Datter til Daaben, som blev kaldt: Margrethe. Fadderne vare: Bent Mogensens Kone Anne Erichsdatter bar Barnet, Johanna Hansdatter, Niels Hansen, Ole Pedersen, Rasmus Olsen, Niels Jensen." Konfirmeret 1785 i Lyngby Kirke.

Margrethe Olsdatter døde 24. november 1849 i Taarbæk, 82 år gammel, og blev begravet 28. november 1849 i Lyngby. Dødsårsagen var alderdom. Alderen passer ikke; hun var 78 år gammel.

Af deres børn kendes:

- Søren Jensen, født 1794 i Taarbæk (ane 8).
- Ane Kirstine Jensdatter, født 1796 i Taarbæk og døbt 10. april 1796 i Lyngby Kirke. Fadder: Niels Sørensens kone.
- Ane Kirstine Jensdatter, født 1797 i Taarbæk og døbt 20. august 1797 i Lyngby Kirke. Fadder: Niels Sørensens kone.
- Ole Jensen, født 1. april 1809 i Taarbæk og døbt 9. april 1809 i Lyngby Kirke. Båret af Ole Nielsens kone. Husmand og fisker i Taarbæk. Gift 1. gang med Johanne Johansdatter, født 1813 og død før 1845. Gift 2. gang med Margrethe Larsen, født 1816 i Karlebo Sogn.
- Jens Jensen, født 10. april 1811 i Taarbæk og døbt 28. april 1811 i Lyngby Kirke. Båret af Ole Nielsens kone. Død som ung.
- Christian Jensen, født 10. juli 1815 i Taarbæk og døbt 20. august 1815 i Lyngby Kirke. Båret af Ole Nielsens kone. Øvrige faddere var S. Jensen, H. Olsen, L. Larsen og Ane Kirstine Jensdatter.

Ved FT 1834, 1840 og 1845 Taarbæk var Margrethe Olesdatter enke og boede hos sønnen Ole Jensen og dennes familie.

Skifte efter Margrethe Olsdatter findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk 1849-1852:

"Aar 1849 d. 26 Novb anmeldte Ole Jensen af Taarbek at hans Moder Margrethe Olsdatter Enke efter afdøde Fisker Jens Eriksen er død den 24. dennes. Afdøde var Under.....kone hos Compten. Boet udsat."

"Aar 1849 d. 15 Decbr blev Kjøbenhavns Amts Nordre Birks Skifteret sat i Tinghuset paa Blegdamsveien i Overværelse af de nedenanførte Vidner, hvor der blev foretaget Boet efter afg. Under.....kone Margrethe Olsdatter Enke efter Jens Eriksen af Taarbek. For Retten mødte Afdødes Søn Huusmand Ole Jensen af Taarbek, der fremlagde det af Afdøde til ham udstedte den 18 Septb 1839 tinglyste Skjøde hvorved hun har overdraget ham sit Huus i Taarbek, og hvorved det tillige er bestemt at Kompt. skal betale Afdødes Begravelse imod at tilfalde alt hvad hun efterlader sig. Compt. erklærede derpaa at det Afdøde har efterladt ikke har været tilstrækkeligt til at dække Begravelsesomkostningerne.

Ole Jensen
m.f.P."

18 **Jens Pedersen**

blev født 1764 i Skovshoved og døbt samme år i Gentofte Kirke: "Festo Micheli døbt Peder Olsens Barn fra Skovsh: kaldet Jens. Faddere: Baaret af Enken Kirsten Jacobsd: i Ordrup, Anne Pedersd: holdt huen, Jens Knudsen, Ole Andersen, Jens Sørensen, Andreas Pedersen." Konfirmeret 1781 i Gentofte Kirke: "Jens Persen 17 Aar gl: fra Ordrup."

Enken Kirsten Jacobsdatter, som bar Jens Pedersen, optræder som fadder en del gange under anerne 58-59. Hun må på én eller anden måde være i familie med anerne.

Han døde 1826 i Taarbæk og blev begravet 16. august 1826 i Lyngby, 62 år gammel.

Jens Pedersen var fisker i Taarbæk, og han blev gift 11. september 1785 i Gentofte Kirke med

19 **Inger Sørensdatter**

Fra Gentofte kirkebog citeres: "1785 Septbr: d 11. I Kirken viede Ungkarl Jens Petersen fra Thorbek og Pigen Inger Sørensdatter fra Skovshoved uden foregaaende Trolovelse efter Kongeb: dat: 3e Sep."

Hun blev født 1764 i Skovshoved og døbt samme år i Gentofte Kirke: "Dom. 3tia p Paschat døbt unge Søren Nielsens Datter fra Skovshoved og kaldet Inger. Faddere: Baaret af Jordemoder Bodil, Anne Pedersdatter, Svend Iversen, Hans Nilsen, Jens Jensen." Konfirmeret 1780 i Gentofte Kirke.

Inger Sørensdatter døde 2. juli 1840 i Taarbæk og blev begravet 5. juli 1840 i Lyngby: "Enke efter Fisker Jens Pedersen i Taarbæk, fød i Skovshoved, 77 Aar."

Af deres børn kendes:

- Ellen Jensdatter, født 1788 i Taarbæk og døbt 23. februar 1788 i Lyngby Kirke. Fadder: Jomfru Elisa Beviere.
- Johanne Jensdatter, født 1790 i Taarbæk og døbt 28. februar 1790 i Lyngby Kirke. Fadder: Svend Christensens kone.

- Peder Jensen, født 1792 i Taarbæk og døbt 17. juni 1792 i Lyngby Kirke. Fadder: Kirsten Pedersdatter.
- Søren Jensen, født 1794 i Taarbæk og døbt 30. marts 1794 i Lyngby Kirke. Fadder: Niels Christensens kone.
- Kirsten Jensdatter, født 1796 i Taarbæk (ane 9).
- Anders Jensen, født 1803 i Taarbæk. Fisker i Taarbæk. Gift med Johanne Mortensdatter, født 1810.
- Hans Jensen, født 1806 i Taarbæk og døbt 26. maj 1806 i Lyngby Kirke. Båret af Madam Andersen i København.

Ved FT 1840 Taarbæk boede Inger Sørensdatter, 77 år og enke, på aftægt hos sønnen Anders Jensen og dennes familie.

20 **Carl Ulrich Leth**

blev født 23. december 1780 i Gladsax ved Simrishamn, Sverige (Björn Rosenberg).

Han døde tidligt, nemlig 28. juni 1803 i Gladsax. D.v.s. inden sit barn blev født.

Carl Ulrich Leth nævnes som student.

Han blev trolovet xxxx i xxxxxxxx med

21 **Anna Margreta Kock**

der blev født 26. marts 1779 i Träne sogn, Sverige (Björn Rosenberg).

Hun døde 26. april 1837 i Hörröd.

Af deres børn kendes:

- Carl Ulric Borggren, født 4. februar 1804 i Hörröd. Carl Ulric fik efternavn efter sin stedfar, idet hans egen far var død inden Carl Ulric blev født.

Efter Carl Ulrich Leth's død blev Anna Margreta Kock gift 8. juni 1807 i Hörröd med

Japeth Borggren

der blev født 27. februar 1778 i Borgeby sogn, Sverige (Björn Rosenberg).

Han døde 4. juni 1841 i Övraby sogn, Sverige.

Japeth Borggren var ved vielsen komminister, d.v.s. hjælpepræst i Hörröd. Ved sin død var han vicepastor i Övraby.

Af deres børn kendes p.t. ingen.

22 **Navn ukendt**

23 **Navn ukendt**

24 **Ole Hansen**

blev født 1773 i Taarbæk og døbt 17. oktober 1773 i Lyngby Kirke: "Dito Dato holdt Hans Pedersen, Fisker i Torbech, sin Søn til Daaben, kaldt: Ole. Fadderne vare: Ole Nielsens Kone Dorthe Item, Kirsten Olsdatter, Ole Nielsen, Ole Pedersen, Ole Larsen, alle af Torbech." Konfirmeret 1789 i Lyngby Kirke.

Han døde 17. november 1841 i Taarbæk og blev begravet 21. november 1841 i Lyngby: "Fisker i Taarbæk, født sammesteds. 67 Aar. Almissem." "

Ole Hansen var fisker i Taarbæk, og han blev gift 16. oktober 1796 i Lyngby Kirke med

25 **Bodil Nielsdatter**

Vielsen skete ifølge Kongebrev. Forlovere var Lars Nielsen og Jens Pedersen.

Bodil Nielsdatter blev født 1775 i Taarbæk og døbt 5. marts 1775 i Lyngby Kirke: "1775. D: 5 Martij holdt Fisker Niels Larsen i Torbech en Datter til Daaben, kaldet Bodil. Fadderne vare Ole Pedersens Hustrue, Item Mette Jensdatter, Item Jens Larsen, Ole Larsen og Johan Hecht (skomager i Taarbæk)." Konfirmeret 1791 i Lyngby Kirke.

Hun døde 25. januar 1846 i Taarbæk og blev begravet 30. januar 1846 i Lyngby: "Bodild Nielsen. Enke efter afdøde Fisker Ole Hansen i Taarbæk, født sammesteds. Almissem. 73 Aar. Død af Diarhre."

Af deres børn kendes:

- Anne Margrethe Olsdatter, født 1797 i Taarbæk og døbt 5. februar 1797 i Lyngby Kirke. Fadder: Niels Sørensens kone.
- Hans Olsen, født 1799 i Taarbæk og døbt 7. april 1799 i Lyngby Kirke. Fadder: Jockum Viehers kone. Død 1806 i Taarbæk og begravet 20. marts 1806 i Lyngby, 7 år gammel.
- Peter Olsen, født 17. marts 1808 i Taarbæk (ane 12).
- Hans Olsen, født 25. januar 1811 i Taarbæk og døbt 3. februar 1811 i Lyngby Kirke. Båret af Lorentsens kone.
- Lars Olsen, født 14. april 1814 i Taarbæk og døbt 15. maj 1814 i Lyngby Kirke. Fisker i Taarbæk. Gift med Johanne Jensdatter, født 1814.

Ved FT 1840 Taarbæk boede både Ole Hansen og Bodil Nielsdatter på aftægt hos sønnen Lars Olsen og dennes familie. Ved FT 1845 Taarbæk boede Bodil Nielsdatter, 70 år og enke, fortsat hos sønnen Lars Olsen, men blev forsørget af Fattigvæsenet!

Ovennævnte Jochum Vieher var født 1731 og var fisker i Taarbæk, og hans kone hed Pernille Lenersdatter og var født 1738 (FT 1801 Taarbæk).

Skifte efter Bodil Nielsdatter findes i Skifteprotokol for Københavns Amts Nordre Birk 1844-46:

"Aar 1846 d. 28 Januar anmeldte Fisker Lars Olsen af Taarbæk, at hans Moder Ole Hansens Enke Bodil Nielsdatter af Taarbæk er død den 25de dennes. Afdøde nød Understøttelse af Fattigvæsenet. Boet udsat."

"Aar 1846 d. 26 Marts blev Kjøbenhavns Amts ndr. hvor det blev foretaget Boet efter afg: Bodil Nielsdatter Enke efter Ole Hansen af Taarbæk. Skifteforvalteren fremlagde en Attest fra Sognepræsten Pastor Ibsen af 24 ibd. var hvorefter Afdøde var Almisselem under Lyngby Fattigvæsen. Intet Skifte."

26 **Jens Nielsen**

blev født 1773 i Taarbæk og døbt 1. januar 1774 i Lyngby Kirke: "D: 1 January (1774) holder Niels Jensen i Torbech sin Søn til Daaben kaldet Jens. Faddere: Madam Lyngbe i Klampenborg, Item Johanna Hansdatter – Bent Mogensen, Ole Nielsen, Niels Hansen og Anders Madsen, alle fra Torbech." Konfirmeret 1791 i Lyngby Kirke.

Han døde 7. oktober 1843 i Taarbæk, 70 år gammel, og blev begravet 15. oktober 1843 i Lyngby.

Jens Nielsen var husmand og fisker i Taarbæk, og han blev gift 13. juni 1802 i Lyngby Kirke med

27 **Karen Nielsdatter**

Forlovere var Ole Nielsen Beck (ane 30) og Johannes Hansen.

Karen Nielsdatter blev født 1770 i Skovshoved og døbt 1770 i Gentofte Kirke: "1770. Dom. 4 p Epiphani blev Niels Olsen i Skovshoved, hans Barn døbt, og kaldet Karen. Faddere: Baaret af Septhian Sørensens Kone, Mette Peders Datter holdt Huen, Jens Knudsen, Svend Jensen, Svendsen og Ole Nielsen." Konfirmeret 1785 i Gentofte Kirke.

Hun døde af brystsyge (tuberkulose) 1815 i Taarbæk, 43 år gammel, og blev begravet 22. juni 1815 i Lyngby.

Af deres børn kendes:

- Niels Jensen, født 1802 i Taarbæk og døbt 24. oktober 1802 i Lyngby Kirke. Fadder: Lars Nielsens kone. Død før 1843.
- Inger Jensdatter, født 1805 i Taarbæk (ane 13).
- Hans Jensen, født 1807 i Taarbæk og døbt 4. oktober 1807 i Lyngby Kirke. Båret af Ole N. Beks kone. Fisker i Taarbæk.
- Bent Jensen, født 29. april 1810 i Taarbæk og døbt 6. maj 1810 i Lyngby Kirke. Båret af Ole Beks kone.

Jens Nielsen blev gift 2. gang 22. oktober 1815 i Lyngby Kirke med

Ane Mogensdatter

”Copulerede 1815: Emd: (enkemand) Jens Nielsen og Pig: Ane Mogensdtr., Taarbek. Forlovere: Peder Niels: J. Eriksen. Datum, naar mødt for Protokollen: d. 22 Septbr. Datum, naar copulerede: 22 Octbr.”

Ane Mogensdatter blev født 1788 på Hveen og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx (efter 1850 – ikke fundet Lyngby kirkebog 1850-1870 incl.).

Af deres børn kendes:

- Karen Jensdatter, født 7. februar 1817 i Taarbæk og døbt 16. februar 1817 i Lyngby Kirke. Båret af Jens Eriksens kone, øvrige faddere var Johannes Nielsen, Søren Jensen, Anders Rasmussen og Ane Kirstine Jensdatter.
- Sidse Jensdatter, født 16. februar 1819 i Taarbæk og døbt 28. marts 1819 i Lyngby Kirke. Båret af Peder Nielsens enke, øvrige faddere var Johannes Nielsen, Peder Nielsen, Søren Jacobsen og Ellen Olsdatter. Gift med Søren Jørgensen, født 1819, fisker i Taarbæk.
- Peder Jensen, født 30. november 1820 i Taarbæk og døbt 4. februar 1821 i Lyngby Kirke. Båret af Peder Nielsens enke, øvrige faddere var Søren Pedersen, Johannes Nielsen, Niels Lorensen og Sidse Larsdatter. Fisker i Taarbæk. Gift med Karen Madsdatter, født 1820 i Gentofte Sogn.
- Ole Jensen, født 4. august 1822 i Taarbæk og døbt 8. september 1822 i Lyngby Kirke. Båret af Peter Nielsens enke. Øvrige faddere: Søren Jacobsen, Niels Lorensen, Hans Jensen og Margrethe Olsdatter. Fisker i Taarbæk.
- Lars Jensen, født 18. august 1824 i Taarbæk og døbt 17. oktober 1824 i Lyngby Kirke. Båret af Peder Nielsens enke, øvrige faddere var S. Pedersen, Niels Olsen, J. Larsen og Sidse Johansdatter. Død før 1840.
- Kirstine Jensdatter, født 14. november 1826 i Taarbæk og døbt 18. februar 1827 i Lyngby Kirke. Faddere: Spillemand Falkenstjernes kone, tjenestekarl Niels Andersen, barnets broder tjenestekarl Hans Jensen, tjenestekarl Johan Larsen og pigen Inger Johansdatter af Taarbæk.
- Ane Cathrine Jensdatter, født 5. april 1830 i Taarbæk og døbt 9. maj 1830 i Lyngby kirke. Båret af musikanter Falkenstjernes kone. Faddere: Fiskerne Hans Jensen, Bent Jensen (2 halvbrødre til barnet), Bent Pedersen og pigen Ane Hansdatter i Taarbæk.
- Johannes Jensen, født 1. juli 1832 i Taarbæk og døbt 9. september 1832 i Lyngby Kirke. Båret af fisker Niels Olsens kone. Faddere: Hans Jensen, Bent Jensen, Bent Petersen, fiskere, og pigen Karen Jensdatter (søster). Død 5. november 1832 i Taarbæk og begravet 11. november 1832 i Lyngby.

Børnene ovenfor er ved dåben i mange tilfælde båret af "Peder Nielsens enke". I samme periode optræder 2 stk. Peter Nielsen, og jeg må senere prøve at finde ud af den rette familiemæssige sammenhæng:

1. Fisker Peter Nielsen og hustru Ellen Nielsdatter, Taarbæk, optræder 1814 og 1817 i Lyngby kirkebog.
2. Fisker Peter Nielsen og hustru Ane Nielsdatter, Taarbæk, optræder 1814 og 1816 i Lyngby kirkebog.

Af andre faddere nævnes spillemand Falkenstjernes kone. I FT 1834 Taarbæk optræder Hans Ludvig Falkenstjerne, spillemand, født 1788, og hustru Ane Cathrine Larsdatter, født 1784.

Skiftet efter Jens Nielsen findes i Københavns Amts Nordre Birke Skifteprotokol 1842-1844:

"Aar 1843, den 10 October, anmeldte Sidse Jensdatter, at hendes Fader, Huusmand og Fisker gl. Jens Nielsen af Taarbek, er død ibd. 6te ib....., efterladende sig Enke: Ane Mogensdatter og 6 med hende sammenavlede Børn, nemlig

Karen Jensdatter, ugift
Sidse Jensdatter, i Ægteskab med Søren Jørgensen i Taarbek
Peder Jensen, 22 Aar gl. Fisker
Ole Jensen, 20 Aar gl. Fisker
Kirsten Jensdatter, ugift
Ane Jensdatter, ugift

samt af et tidligere Ægteskab

Niels Jensen, død uden Livsarvinger
Hans Jensen, Fisker i Taarbek
Bendt Jensen, sammesteds
Inger Jensdatter, i Ægteskab med Fisker Peder Olsen, sammesteds.

Boet udsat."

"Aar 1843 d: 19 December blev Kjøbenhavns Amts Nordre Birks Skifteret sat paa Birkets Contoir i Overværelse af nedenauførte Vidner hvor da: Blev foretaget Boet efter Huusmand og Fisker gl. Jens Nielsen af Taarbek. Efter Tilsigelse mødte Enken Ane Mogensdatter. – Saa var og mødt Arvingerne Peder Jensen, Hans Jensen, Bendt Jensen. Derimod var Søren Jørgensen, der er gift med Datteren Sidse Jensdatter, Ole Jensen og Peder Olsen, som er gift med Inger Jensdatter, ikke tilstede; men paa disses Vegne mødte Fisker Lars Carlsen af Taarbek, hvilken sidste tillige blev beskikket som Værge for de umyndige: Karen Jensdatter, Kirsten Jensdatter og Ane Jensdatter og Enken som Værgemaal med Love og Anordninger og saaledes som sig til at Lars Carlsen erklærede sig villig til at overtage Værgemaalet. – Den af Sognefogden med tiltagne Vidner 15de f.M. afholdte Registreringer ...forretning ved hvilken Boets Ejendele er Huset til 120 Rd. og Løsøret til 42 Rd. 3 Sk. 8 Mk. eller i alt 162 Rd. 3 Sk. 8 Mk. blev fremlagt.

De mødende blev gjort bekendt med den fremlagte Forretning og erklærede at de ikke vidste videre end at overgive til Indtægt for Boet eller forøvrigt havde noget imod samme at erindre. Enken tilkendegav at Afdødes Begravelse har kostet 24 Rdl., som hun forlods af Boet og at være i følgende Gjæld:

1)	til Datteren Karen Jensdatter	20 Rd
2)	til Sønnen Søren Jørgensen	4 Rd
3)	til Hørkræmmer Brøndums Bo	8 Rd

4) til Enkemand Bendsen paa Amager Torv11 Rd
 Hun begjærede derfor at overtage Boet efter Vurderingen imod at tilsvare Gjelden uden
 Ansvar for Skifteretten og betale Skiftets Omkostninger. – De mødende anerkjendte den
 anmeldte Gjeld saavel som Begravelsesomkostningerne og havde intet imod at Enken
 overtager Boet efter den paa samme satte Vurdering og begjærede de Boet i henhold
 hertil opgjort og blev det vedtaget at Værgen Lars Carlsen samt Sønnen Hans Jensen alene
 gøre Møde ved Boets Opgjørelse eller Sletning.

Ane Mogensdatter Hans Jensen
 m.f.P.
 Bent Jensen Peder Jensen Lars Carlsen ”

Skiftet viderebehandles 30. december 1843:

”Boet efter Huusmand og Fisker Jens Nielsen i Taarbek – I henhold til tidligere Blev i
 Boet afsagt

Repartition

Indtægten bestaar i	Vurderingssummen for Boets faste Ejendom	120-0-0
	Vurderingssummen for Løsøret	<u>42-3-8</u>
	Summa	162-3-8

Udgiften bestaar i

1) Omkostningerne ved Afdødes Begravelse		24-0-0
2) Gjeld til Datteren Karen Jensdatter		20-0-0
3) Do. til Sønnen Søren Jørgensen		4-0-0
4) Do. til Hørkræmmer Brøndums Bo		8-0-0
5) Do. til Enkemanden Bentsen i Kjøbenhavn		11-0-0
6) Dette Skiftes Bekostninger:		
a) Sallarie til Skifteforvalteren	2-0-0	
b) Skifterettens Bekostning	2-2-6	
c)(ulæseligt)	0-5-5	
d) 1/3	0-4-0	
e) 20 Pct. Afgifter til samme	0-0-13	
f) Registrerings.....	1-0-12	
g) Vidner og Tilsigelse	2-0-0	
h) Stempletpapir	<u>1-2-0</u>	<u>10-3-4</u>
	Summa	77-3-4

som fradraget Indtægter giver en Delingssum af
 der deles saaledes:

1) Enken Ane Mogensdatter	42-3-2
2) Datteren Karen Jensdatter	3-1-10
3) Do. Sidse Jensdatter gift med Fisker Søren Jørgensen	3-1-10
4) Sønnen Peder Jensen	6-3-4
5) Do. Ole Jensen	6-3-4
6) Datteren Kirsten Jensdatter	3-1-10
7) Do. Ane Jensdatter	3-1-10
8) Do. Inger Jensdatter gift med Peder Olsen	3-1-10
9) Sønnen Hans Jensen	6-3-4

10) Sønnen Bendt Jensen

6-3-4 85-0-4

der saaledes ballancerer.

Derefter mødte Fisker Hans Jensen og Ole Jensen samt de Umyndiges Værge Fisker Lars Carlsen der tillige var bemyndiget til at give Møde for de øvriges Vedkommende. Den afsagte Repartition blev oplæst for de Tilstedeværende som erklærede, at de Intet vidste imod samme at erindre. Lars Carlsen forbandt derefter Enken til at udbetale den anmeldte Gjeld til Vedkommende uden Ansvar for Skifteforvalteren samt til at udbetale Arvingerne deres Arvelodder paa Anfordring, hvorimod hun ikke saa sig i stand til for Øieblikket at betale de med Skiftet forbundne Omkostninger.

Lars Carlsen Hans Jensen
Ole Jensen ”

”Aar 1844 d. 2 Mai blev Kbhvns. Amts Nordre Birks Skifteret sat paa Birkets Contoir i Overværelse af nedenauførte Vidner, hvor der: Blev foretaget Boet efter Huusmand og Fisker Jens Nielsen af Taarbek. Enken Ane Mogensdatter mødte og indbetalte de med Skiftet forbundne Omkostninger til Beløb 10 Rdl. 3 Mk. 4 Sk. Boet sluttet og Enken til fri Raadighed.

Ane Mogensdatter
m.f.P. ”

28 **Peter Jørgensen**

blev født 1765 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde 16. januar 1822 i Skovshoved, 57 år gammel, og blev begravet 22. januar 1822 i Gentofte.

Peter Jørgensen var husmand og fisker i Skovshoved, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx (ikke fundet Gentofte 1784-1798 incl.) med

29 **Marie Børgesdatter**

der blev født 1765 i Skovshoved og døbt 1765 i Gentofte Kirke: ”Dom: XX p Trinit døbte Børre Ebbesens Barn fra Skovsh: kaldet Marie. Faddere: Baaren af Jens Bruun Larsens Kone i Ordrup. Pigen Ellen Bents holdt Huen. Hans Nielsen, Søren Nielsen, Christen Nielsen.”

Hun døde xxxx (mellem 1811 og 1817) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx (ikke fundet Gentofte 1810-1826).

Af deres børn kendes:

- Børge Petersen, født 1796 i Skovshoved og døbt 23. oktober 1796 i Gentofte Kirke. Faddere: Niels Sørensens kone i Thorbek, Johanne Børgesdatter, Johan Svendsen, Niels Nielsen og Søren Sørensen.
- Anders Petersen, født 1798 i Skovshoved og døbt 29. april 1798 i Gentofte Kirke. Faddere: Inger Pedersdatter, Maren Børgesdatter, Ole Jensen, Johan Svendsen og Hans Sørensen.

- Cathrine Petersdatter, født 1800 i Skovshoved og døbt 30. marts 1800 i Gentofte Kirke. Faddere: Inger Pedersdatter, Else Børgesdatter, Jens Nielsen, Hans Jensen og Niels Sørensen.
- Bent Petersen, født 1804 i Skovshoved (ane 14).
- Peder Petersen, født 1807 i Skovshoved og døbt 20. juni 1807 i Gentofte Kirke. Faddere: Niels Sørensens kone, Johanne Børgesdatter, Johannes Pedersen, Johan Svendsen og Niels Sørensen.
- Marie Petersdatter, født 1811 i Skovshoved og døbt 3. november 1811 i Gentofte Kirke. Faddere: Ole Beks kone, Johannes Pedersen og Niels Andersen. Død af mæslinger 1813 i Skovshoved og begravet 15. juli 1813 i Gentofte, 1½ år gammel.

Efter Marie Børgesdatters død fik Peter Jørgensen endnu et barn:

- Ane Petersdatter, født 6. april 1817 i Skovshoved og døbt 26. maj 1817 i Gentofte Kirke: "Ane, uægte Barn af Ane Bentsdatter og Enkemand Fisker Peder Jørgensen, Skovshoved. Faddere: Jordemoder Mad: Olsen og Fisker Anders Bentsen, begge af Skovshoved."

Bemærk: Ved Peter Jørgensens død i 1822 nævnes det ikke, at han skulle være enkemand. Så måske er han gift igen?

30 **Ole Nielsen Beck**

blev født 1763 i xxxxxxxx (Taarbæk?) og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde 2. marts 1830 i Skovshoved, 87 år gammel, og blev begravet 7. marts 1830 i Gentofte.

Ole Nielsen Beck var husmand og fisker i Skovshoved, og han blev gift 28. september 1788 i Gentofte Kirke med

31 **Ane Christiansdatter**

Fra Gentofte kirkebog citeres: "1788 Sept: d 28. I Kirken viede efter Kongebrev af 21e Septbr Ungkarl og Fisker Ole Nielsen fra Thorbek og Pigen Ane Christiansdatter fra Skovshoved."

Hun blev født 1766 i Skovshoved og døbt 1766 i Gentofte Kirke: "Torsdag døbt Christian Pejtersens Barn fra Skovsh: kaldet Anne. Baaret af Hans Nielsens Kone, Knud Nilsens Kone holdt Huen. Søren Jensen, Anders Pettersen, Knud Nilsen." Konfirmeret 1781 i Gentofte Kirke.

Ane Christiansdatter døde xxxx (efter 1834) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx. Ikke fundet i M131.11 Gentofte kirkebog 1/1 1839-1869 incl.

Ved FT 1834 Skovshoved optræder en Ane Christiansdatter, 69 år og enke, som hospitalslem på Gentofte Hospital. Det er formentlig ovennævnte Ane Christiansdatter.

Af deres børn kendes:

- Inger Olesdatter, født 1791 i Skovshoved.
- Jens Olsen, født 1795 i Skovshoved.
- Christian Olsen, født 1797 i Skovshoved.
- Sidse Olsdatter, født 1799 i Skovshoved.
- Ellen Olsdatter, født 1801 i Skovshoved og døbt 16. august 1801 i Gentofte Kirke. Faddere: Hans Madsens kone, Nielsdatter, Hans Madsen, Jens Christiansen og Anders Sørensen.
- Ane Olsdatter, født 1804 i Skovshoved (ane 15).
- Margrethe Olsdatter, født 1807 i Skovshoved og døbt 9. august 1807 i Gentofte Kirke. Faddere: Jens Eriksens (?) kone fra Taarbæk, Dorte Larsdatter (?), Lars, Johannes Pedersen og Niels Johansen.

Tip2-oldeforældre

32 **Erik Peitersen**

blev født 1741 i xxxxxxxx (formentlig Skovshoved) og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (efter FT 1787 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Erik Peitersen var husmand og fisker i Taarbæk, og han blev trolovet og viet 1765 i Lyngby Kirke med

33 **Bodil Sørensdatter**

Fra Lyngby kirkebog citeres: "2den Søndag i Advent (1765) troelovet i Kirken Erich Peitersen, Ungkarl fra Skovshoved, og Pigen af Torbek Bodil Sørensdatter. Forlovere Svend Larsen og Niels Jensen af Torbek." Endvidere: "2den Søndag efter Trinitatis (1765) blev i Kirken Copulerede Erik Peitersen og Bodil Sørensdatter fra Torbek, som vare troelovede 2den Søndag i Advent."

Hun blev født 1743 i xxxxxxxx (formentlig Taarbæk – Lyngby kirkebog mangler for 1738-1744) og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Bodil Sørensdatter døde xxxx (efter FT 1787 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Jens Eriksen, født 1770 i Taarbæk (ane 16).
- Søren Eriksen, født 1772 i Taarbæk og døbt 4. oktober 1772 i Lyngby Kirke. Faddere: Ole Nielsens hustru Dorthé, Johanne Hansdatter, Ole Nielsen, Hans Larsen og Niels Jensen, alle Taarbæk.
- Peder Eriksen, født 1775 i Taarbæk og døbt 12. marts 1775 i Lyngby Kirke. Faddere: Hans Nielsens kone i Skovshoved Anna, Maren Hansdatter, Ole Larsen, Niels Larsen og Anders Madsen, alle af Taarbæk. Formentlig død ung.
- Peter Eriksen, født 1776 i Taarbæk og døbt 3. maj 1776 i Lyngby Kirke. Faddere: Ole Nielsens hustru, pigen Inger Marie og Ole Hansen, Lars Hansen og Peder Olsen, alle Taarbæk. Formentlig død ung.
- Johanne Eriksdatter, født 1777 i Taarbæk.
- Margrethe Eriksdatter, født 1781 i Taarbæk.

34 **Ole Larsen**

blev født 1731-1737 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (efter FT 1801 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Ole Larsen var fisker i Taarbæk, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

35 **Sidse Mogensdatter**

der blev født 1731-1742 i xxxxxxxx (formentlig Taarbæk). Lyngby kirkebog mangler for 1738-1744.

Hun døde xxxx (efter FT 1801 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Margrethe Olsdatter, født 1770 i Taarbæk (ane 17).
- Lars Olsen, født 1773 i Taarbæk og døbt 13. februar 1774 i Lyngby Kirke. Faddere: Bent Mogensens hustru, Johanne Larsdatter, Niels Larsen, Jens Larsen og Jens Hansen.
- Lars Olsen, født 1779 i Taarbæk.
- Ane Kirstine Olsdatter, født 1781 i Taarbæk.
- Kirstine Olsdatter, født 1784 i Taarbæk.

36 **Peder Olsen**

nævnes i forbindelse med sønnens dåb.

Han blev født xxxx i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (før FT 1787 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Peder Olsen var xxxxxxxx i Skovshoved, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

37 **Inger Larsdatter/Lenertsdatter**

der blev født 1722-1724 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx (efter FT 1801 Skovshoved) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Jens Pedersen, født 1764 i Skovshoved (ane 18).

Inger Larsdatter blev nævnt ved FT 1787 Taarbæk som boende hos sønnen Jens Pedersen (ane 18) og dennes familie. Hun var da enke og 63 år gammel. Inger Lenertsdatter omtales i FT 1801 Taarbæk som enke og 79 år gammel.

I Gentofte kirkebog står under året 1784: "1784 Octbr. d 19e i Kirken, viede efter foregaaende Trolovelse d 26e Septbr Ungkarl Hans Nielsen og Enke Inger Lenertsdatter begge af Gientofte." Hvis det er samme ane som ovenfor, er hun blevet enke i perioden

1784 til 1787. Men det kan også være en fejlskrivning omkring navnet, så det er 2 forskellige personer.

38 **Søren Nielsen, unge**

nævnes ved datterens dåb.

Han blev født 1733 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde 1777 i Skovshoved og blev begravet i Gentofte: "1777. Dom XXVI p. Trinit: blev Fisker fra Skosh: unge Søren Nielsen 44 Aar gammel, uden Ceremonie begravet."

Søren Nielsen var fisker i Skovshoved, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

39 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Inger Sørensdatter, født 1764 i Skovshoved (ane 19).
- Anders Sørensen, født 1774 i Skovshoved. Død 1777 i Skovshoved og begravet i Gentofte: "1777. 2den Søndag i Fasten blev Fisker i Schouvh: Søren Nielsens Søn Anders 2½ Aar gammel begravet."

40 **Petrus Leth**

blev født 16. juni 1745 i Östra Tommarp.

Han døde 12. april 1819 i xxxxxxxx.

Petrus Leth var klokker i Gladsax. På den tid var en klokker præstens højre hånd. Han skulle ringe med klokkerne, hjælpe præsten under gudstjenesten, vedligeholde kirkens inventar og bringe post til præsten i nabosogne. Ifølge kirkeloven fra 1686 skulle han være ærlig, loyal, omhyggelig, lærd og kunne synge og skrive, så han kunne undervise børnene i sognet. Muligvis var han ikke så god til at lære fra sig i 1700-tallet, for især en god sangstemme betød noget. Så hvis et sogn havde brug for en ny klokker, så var man mest interesseret i, om han kunne synge. (If. Ann Little, Rötter).

Han blev gift 1770 i xxxxxxxx med

41 **Ulrika Lovisa Palmblad**

der blev født 17. oktober 1748 i Virestad, Östra Tommarp og døbt 22. oktober 1748 i Östra Tommarp. (Hjemmeside).

Hun døde 13. november 1821 i Gladsax og blev begravet 21. november 1821 sst.

Af deres børn kendes:

- Carl Ulrich Leth, født 23. december 1780 i Gladsax (ane 20).
- Carl Christian Leth, født 11. januar 1783 i Gladsax (Family Search).

Oplysninger fra Svenska Släktkalendern, Björn Rosenberg, Family Search samt hjemmeside.

42 **Pehr Kock**

blev født 1728 i Kristianstad (Cawallin).

Han døde 24. februar 1791 i Hörröd.

Pehr Kock blev præst 8. december 1753 og magister i 1756. Han var tilforordnet pastor ved Östgöta Infanteri 1757-1762, vicepastor i Träne 1768-1770, var vicepastor i Köpinge i flere år, blev pastor her 18. december 1789 og tiltrådte 1790. Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

43 **Dorothea Maria Ringius**

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Ulrika Kock, født 17. april 1769 i Träne. Ugift.
- Anna Margreta Kock, født 26. marts 1779 i Träne (ane 21).
- Katrina Maria Kock, gift med Hoffmann, klokker i Hörröd.
- Carl Adam Kock, bogholder.
- Henning Kock, gesäll.

Der henvises til Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne (1858).

44 **Navn ukendt**

45 **Navn ukendt**

46 **Navn ukendt**

47 **Navn ukendt**

48 **Hans Pedersen**

blev født 1742 i xxxxxxxx (formentlig Taarbæk – Lyngby kirkebog mangler for 1738-1744) og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (efter FT 1787 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hans Pedersen var fisker i Taarbæk, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

49 **Margrethe Hansdatter**

der blev født 1750 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx (efter FT 1787 Taarbæk) og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Maren Hansdatter, født 1771 i Taarbæk og døbt 1. juli 1771 i Lyngby Kirke. Faddere: Ole Pedersens kone, Mette Pedersdatter, Ole Pedersen, Niels Larsen, Ole Nielsen, alle af Taarbæk.
- Ole Hansen, født 1773 i Taarbæk (ane 24).
- Zidse Hansdatter, født 1776 i Taarbæk.
- Cathrine Hansdatter, født 1780 i Taarbæk.
- Niels Hansen, født 1782 i Taarbæk.
- Hans Hansen, født 1785 i Taarbæk.

50 **Niels Lenerd**

blev født 1741 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (efter FT 1801 Taarbæk) og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Niels Lenerd var fisker i Taarbæk og boede ved FT 1801 Taarbæk hos sin svigersøn Ole Hansen og dennes familie. Han var da enkemand.

Niels Lenerd blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

51 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Bodil Nielsdatter, født 1775 i Taarbæk (ane 25).

52 **Niels Jensen**

blev født 1730 i xxxxxxxx (Skovshoved?) og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (efter FT 1801 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Niels Jensen var husmand og fisker i Taarbæk, og han blev trolovet 1762 og gift 1763 i Lyngby Kirke med

53 **Sidse Hansdatter**

Fra Lyngby kirkebog citeres: "D. 2den Advent Søndag (1762) troelovet i Kirken Niels Jensen fra Skovshoved og Sidse Hansdatter fra Torbek. Forlovere: Jens Olsen fra Skovshoved, Brudgoms Fader, og Hans Larsen fra Torbek, Brudens Fader." Endvidere: "2den Sønd: efter Trin: (1763) Copulerede Niels Jensen af Torbek og Sidse Hansdatter af Torbek i Kirken."

Hun blev født 1736 i xxxxxxxx (Taarbæk?) og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx (efter FT 1801 Taarbæk) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Jens Nielsen, født 1770 i Taarbæk og døbt 11. november 1770 i Lyngby kirke: "Dom: 22 post Trinit: d: 11 November (1770) holdt Husmand Niels Jensen fra Torbech et Barn til Daaben, som blev kaldt Jens. Fadderne vare: Bent Mogensens Kone, Item Bent Mogensens Stif Dotter Anna Hansdatter, Item Peder Mogensen, Ole Nielsen, Ole Pedersen, alle fra Torbech."
- Jens Nielsen, født 1773 i Taarbæk (ane 26).
- Johannes Nielsen, født 1775 i Taarbæk.
- Ellen Nielsdatter, født 1780 i Taarbæk.

Ved FT 1801 Taarbæk boede tjenestepigen Karen Nielsdatter, 30 år, hos familien. Formodentlig den senere svigerdatter, ane 27.

Anerne 52 og 53 findes ikke umiddelbart ved FT 1787 Taarbæk.

54 **Niels Olsen**

er nævnt ved datterens dåb.

Han findes ikke ved FT 1787 Skovshoved, og han er heller ikke fundet under døde i Gentofte kirkebog 1770-1789 incl.

Hvis nedenstående oplysninger er korrekte, var Niels Olsen vogter i Skovshoved, og han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

55 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Karen Nielsdatter, født 1770 i Skovshoved (ane 27).
- Kirstine Margrethe Nielsdatter, født 1775 i Skovshoved. Død 1775 i Skovshoved og begravet i Gentofte: "1775. Dom: 2da Pasch: blev Vogter i Skovsh: Niels Olsens Datter Kistine Magrethe ¾ Aar gammel begravet."

56 **Navn ukendt**

57 **Navn ukendt**

58 **Børge Ebbesen**

blev født 1741 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde 1787 i Skovshoved, 46 år gammel, og blev begravet 25. marts 1787 i Gentofte.

Børge Ebbesen var fisker i Skovshoved, og han blev gift 1763 i Gentofte Kirke med

59 **Ane Pedersdatter**

Fra trolovelsen citeres: "1763. Den 18 Sønd: efter Trinit: blev Ung Karl Børge Ebbesen og Pigen Anne Peders Datter Trolovede." Og fra vielsen: "1763. Dom: IVte Adv: blev Ung Karl Børge Ebbesen og Pigen Anne Peders Datter fra Skovshoved, efter foregaaende Tillysning af copulerede."

Ane Pedersdatter blev født 1744 i Skovshoved og døbt i Gentofte Kirke. Men navnet er almindeligt, så der er 2 muligheder:

Enten:

"1744. For(?) 3. Pentec: Peder Bendtsens Datter i Skovsh. Anne. Faddere: Mogens, Marie Christiansdt. (resten ulæseligt)."

Eller:

"1744. Dom: 3. Adv. Peder S..... Datter i Skovshoved Anne. Faddere: Søren Jensens H. i Torbek (resten ulæseligt)."

Ane Pedersdatter blev konfirmeret 1761 i Gentofte Kirke uden angivelse af faderens navn.

Eftersøgningen af Ane Pedersdatters forældre må gå via hendes egne faddere eller via fadderne til hendes børn. Her findes en stribe med efternavnet Pedersen/Pedersdatter, og de skal undersøges. Også tilhørsforholdet til Kirsten Jacobsdatter, krokonen i Ordrup, kan måske give et spor.

Ane Pedersdatter døde 1811 i Skovshoved og blev begravet 16. juni 1811 i Gentofte: "Ane, Enke efter Afg: Fisker Børge Ebbesen i Skovshoved. 67 Aar."

Ane Pedersdatter er nævnt i FT 1801 Taarbæk som boende hos sin datter Marie Børgesdatter.

Af deres børn kendes:

- Ebbe Børgesen, født 1764 i Skovshoved og døbt 1764 i Gentofte Kirke. Faddere: Båret af enken Kirsten Jacobsdatter i Ordrup, Inger Jensdatter holdt huen, Hans Nielsen, Søren Nielsen og Christen Mogens.
- Marie Børgesdatter, født 1765 i Skovshoved (ane 29).
- Maren Børgesdatter, født 1772 i Skovshoved og døbt 1772 i Gentofte Kirke. Faddere: Båret af Anne Hansdatter. Pigen Ellen Pedersdatter holdt huen. Christen Monsen, Anders Pedersen og Peder Sørensen. Død 18. april 1846 i Skovshoved og begravet 23. april 1846 i Gentofte, 78 år gammel. Gift 2. juli 1807 i Gentofte Kirke med fisker Niels Andersen, Skovshoved.

- Johanne Børgesdatter, født 1775 i Skovshoved.
- Else Kirstine Christina Børgesdatter, født 1777 i Skovshoved og døbt 1777 i Gentofte Kirke. Båret af Kirsten krokone i Ordrup, Inger Pedersdatter holdt huen. Christen Monsen, Svend Christensen og Søren Nielsen.
- Kirsten Børgesdatter, født 1780 i Skovshoved og døbt 1780 i Gentofte Kirke. Faddere: Båret af krokonen i Ordrup. Pigen Ellen Persdatter, Hans Sørensen, Jens Persen og Per Olsen. Tjente ved FT 1801 Skovshoved hos fisker Ole Nielsen Beck i Skovshoved.
- Karen Børgesdatter, født 1783 i Skovshoved og døbt 1783 i Gentofte Kirke. Faddere: Båret af Jens Bruuns hustru i Ordrup (krokonen i Ordrup). Faddere: Ellen Persdatter, Anders Pedersen, Knud og Hans Sørensen.
- Ellen Børgesdatter, født 1787 i Skovshoved. Død 1787 i Skovshoved, ½ år gammel, og begravet 16. februar 1787 i Gentofte.

De fleste af børnene er ved dåben båret af samme person, nemlig Kirsten Jacobsdatter – også omtalt som krokonen i Ordrup. Ved FT 1787 Ordrup bestod hendes familie af:

Jens Bruun Larsen, 52, i sit 1. ægteskab, kromand og tømmermand

Kirsten Jacobsdatter, 62, i 2. ægteskab

Grethe Jeppesdatter, 24, ugift, datter af 1. ægteskab

I kirkebogen for Gentofte finder jeg deres trolovelse: Enken Kirsten Jacobsdatter blev trolovet 26. juli 1765 i Gentofte med tømrer Jens Bruun Larsen. Kirsten Jacobsdatters 1. mand hed Jeppe til fornavn jf. datterens efternavn.

60 **Navn ukendt**

61 **Navn ukendt**

62 **Christian Pejtersen**

blev født ca. 1729 i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (formentlig mellem 1787 og 1801, men er ikke fundet i Gentofte Kirkebog i denne periode) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Christian Pejtersen var fisker i Skovshoved, og han blev gift xxxx i xxxxxxxx (ikke fundet under vielser i Gentofte 1763-1767 incl.) med

63 **Boel Stephensdatter**

der blev født xxxx i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde 1774 i Skovshoved og blev begravet i Gentofte: "1774. Dom. 1ma Advent: blev Fisker i Skovsh: Christian Pejtersens Hustrue Boel Stephensd: død i Barsels Sæng, med Ceremonie begravet."

Af deres børn kendes:

- Ane Christiansdatter, født 1766 i Skovshoved (ane 31).
- Jens Christiansen, født 1771 i Skovshoved og døbt 1771 i Gentofte Kirke. Faddere: Båret af Hans Nielsens hustru, Maren Hansdatter, Søren Jensen, Jørgen Hansen og Knud Nielsen. Gift 31. maj 1797 i Gentofte Kirke med Karen Rasmusdatter fra Skovshoved.
- Ukendt barn 1774 (moderen døde i barselsseng).

Tip3-oldeforældre

80 **Petrus Leth**

blev født ca. 1701 (Sv. Sl.).

Han døde 1763 i Gladsax (Sv. Sl.).

Petrus Leth var komminister (hjelpepræst) og klokker i Snårestad, Tranås og Gladsax, Sverige.

Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

81 **Dorothea Helena Espman**

der blev født ca. 1712 (Sv. Sl.).

Hun døde 1782 i Gladsax.

Af deres børn kendes:

- Petrus Leth, født 1745 i Gladsax (ane 40).
- Carl Georg Leth, født 24. januar 1748 i Snårestad og død 24. september 1815 i Gladsax. Skriver og ombudsmand (kronelensmand) i Järrestad, Kristianstads Län. Gift med Anna Katarina Kjellmann, født 1753 og død 1834 (Sv. Sl.).

82 **Joakim Palmblad**

blev født 1695 i Blekinge (Family Search).

Han døde 11. december 1764 i Simrishamn og blev begravet 22. december 1764 sst. "1764 Dec. 11 dödde och d. 22 ejusdem begrofs Lieutnanten och Holtzfursten Joachim Palmblad wid 66 års ålder."

Joakim Palmblad var mønsterskriver, kvartermester, løjtnant og holtzförster. Han havde en lang karriere i Skånska Dragonregementet fra 1715 (korporal) til 1747 (løjtnant). Derefter blev han jf. Landshövdingens skrivelse til kongen udnævnt til holtzförster i Kristianstad Län, hvor han var til sin død i 1764. Hvad der ligger i stillingen har jeg p.t. ikke kunnet få opklaret, men jeg formoder det er en slags skovfoged.

I Kongl. Skogs- och Jägeristaten står: "Palmblad, Joachim. Korpral vid Södra Skånska reg:tet til häst 1715 25/10. Bevistade 1716 års kampanj. På sommaren 1717, då tre fientliga fartyg ankrat vid Kiviks fiskläge i Skåne och landsatt en truppstyrka, som brände och plundrade fisklägret, samlade Palmblad i hast 15 man af kringboende ryttere ur Svabesholms skvadron och fördref fienden samt släckte elden. Han blef därvid jämte trenne ryttare blesserad.

Kvartermästare s.å. 11/11, var med i Norge 1718 och blef då blesserad, adjudant 1734 23/9. Erhöll 1735 två års utrikes permission 'att försökia sig uti det närvarende kriget.' Var som frivillig med i Finland 1741 och blef vid Helsinga kyrkoby ånyo blesserad. Kornett vid Göinge skvadron 1742 13/11; var 1743 kommenderad med regementet på marschen till Östergötland och gjorde därefter vid hemkomsten strandvakt på Skånes västkust; transport till Svabesholms skvadron 1743 30/3. Avsked 1747 21/5 med löjtnants karaktär. Holtzförster i Kristianstads län 1752 5/11." Under Store Nordiske Krig (1709-1719) beherskede en allieret russisk-engelsk-hollandsk-dansk flåde i årene 1717-1719 Østersøen, og svenskerne holdt sig mest i havn. Ovenstående beretning fra 1717 var formentlig et angreb fra russiske Zar Peter den Store, der fra 1714-1719 angreb den svenske østkyst adskillige gange og ødelagde flere byer. Det var i samme periode, at Tordenskjold gang på gang erobrede svenske fartøjer. Krigen sluttede først, da den svenske konge Karl XII blev dræbt 11. december 1718 under belejring af Frederiksstens fæstning i Norge.

Joakim Palmblad blev gift xxxx i xxxxxxxx med

83 **Elisabet Grünenberg**

der blev født 21. november 1703 i Malmö, Caroli sogn, og døbt 25. november 1703 sst.

Hun døde 1776 i Grevlunda Mölle, Vitaby.

Af deres børn kendes (kilde: hjemmeside):

- Stina Palmblad, født 6. marts 1725 i Järrestad.
- Greta Katarina Palmblad, født 28. november 1726 i Järrestad.
- Carl Johannes Palmblad, født 13. december 1728 i Järrestad.
- Gesa Palmblad, født xx. maj 1730 i Östra Nöbbelöv.
- Carl Peter Palmblad, født 23. september 1731 i Karlaby, Gladsax.
- Stina Palmblad, født 5. marts 1734 i Karlaby, Gladsax.
- Joakim Palmblad, født 5. december 1736 i Karlaby, Gladsax.
- Nils Palmblad, født 31. marts 1738 i Karlaby, Gladsax.
- Ulrika Lovisa Palmblad, født 1748 i Gladsax (ane 41).

Oplysningerne om anerne 82 og 83 er primært fra hjemmesider.

84 **Philip Kock**

blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Philip Kock var handlende i Kristianstad. Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

85 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Pehr Kock, født 1728 i Kristianstad (ane 42).

86 **Per Ringius**

blev født 18. august 1713 i Torrlösa (Malmö).

Han døde 28. august 1779 i Träne præstegård.

Per Ringius blev præsteviet 24. marts 1738 i Höör. Han udnævntes 11. april 1751 til pastor i Träne og tiltrådte 1752. Han fik kun få stemmer ved valget, men han stod i høj kurs hos adelen, eftersom han var indgift, og han fik derfor tjenesten af kong Adolf Fredrik. Han var syg i perioden 1768-1770 og havde da hjælpepastor.

Han blev gift 17. august 1743 i xxxxxxxx med

87 **Catharina Beata Bagge af Berga**

[nr. 118] der blev født xxxx i xxxxxxxx (formentlig Mem, Sverige).

Hun døde 10. november 1767 i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes (ukendt rækkefølge):

- Johan Adam Ringius, født 22. september 1750 i Höör (if. ham selv, men i 1753 if. hans far). Student 1773. Præsteviet 18. maj 1776. Tjeneste i Träne 1779 efter faderens død. Pastor i Silvåkra og Revinge 1795. Provst 1803. Gift 18. juli 1797 i Norrvidinge med Erika Sinius, født 10. april 1767 i N. Åsum og død 13. april 1812 i Silvåkra. De fik otte børn.
- Søn
- Søn
- Søn
- Dorothea Maria Ringius (ane 43).
- Datter
- Datter

Per Ringius blev gift 2. gang xx/xx 1770 i xxxxxxxx med

Annika Roth

der blev født 18. august 1713 i Torrlösa sogn (Malmö) som datter af kronefogeden Johan Roth i Lund og dennes hustru Anna Maria Wassenius. Annika Roth var enke efter kvartermester Lundgren, og hun døde 28. august 1779 i Träne præstegård (Kristianstad).

Oplysninger om anerne 86 og 87 fra Tommie Fröjd, Kristianstad, samt fra Elgenstierna.

104 **Jens Olsen**

nævnes ved sønnens trolovelse i 1762 som værende fra Skovshoved.

Han blev født xxxx i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (1762-1787) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Jens Olsen var xxxxxxxx i Skovshoved, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

105 **Navn ukendt**

106 **Hans Larsen**

nævnes ved datterens trolovelse i 1762 som værende fra Taarbæk.

Han blev født xxxx i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx (1762-1787) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hans Larsen var xxxxxxxx i Taarbæk, og han blev gift xx/xx xxxx i xxxxxxxx med

107 **Else Nielsdatter**

der blev født xxxx (ca. 1721) i xxxxxxxx og døbt xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx (efter 1787) i xxxxxxxx og blev begravet xx/xx xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Sidse Hansdatter, født 1736 i Taarbæk (ane 53).
- Dorthea Hansdatter, gift med Ole Nielsen, Taarbæk. Ved trolovelsen i 1762 er faderen nævnt som forlover for bruden.

118 **Peder Bendtsen eller Peder Sxxxxxxx**

119 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Ane Pedersdatter, født 1744 i Skovshoved (ane 59).

Tip4-oldeforældre

160 **Per Leth**

blev født 1659 i xxxxxxxx.

Han døde 1730 i xxxxxxxx.

Per Leth var præst i Bjärshög Malmöhus Län, Sverige.

Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

161 **Inger Maria Laurenberg**

der blev født 1671 i xxxxxxxx.

Hun døde 1745 i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Petrus Leth, født 1701 (ane 80).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

166 **Adolf Frederik Grünenberg**

blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Adolf Frederik Grünenberg var kornet og kaptajn. Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

167 **Margareta Elisabeth Mettegang**

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Elisabet Grünenberg, født 21. november 1703 i Malmö (ane 83).

172 **Nils Ringius**

blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Nils Ringius var provst i Höör, og han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

173 Navn ukendt

Af deres børn kendes:

- Per Ringius, født 18. august 1713 i Torrlösa (ane 86).

174 Erik Jakob Bagge af Berga

[nr. 118] til Mem og Ryningsholm blev født 20. april 1689 på Breviksnäs.

Han døde efter 1723.

Erik Jakob Bagge af Berga blev kornet ved Södra Skånska Kavaleriregimentet 11. oktober 1709, løjtnant 11. august 1710, sekondritmester 14. juli 1716 og fuldmægtig samme sted 6. oktober 1716. Han tog sin afsked i 1723.

Han blev gift 1. gang 18. august 1711 i xxxxxxxx med

175 Anna Maria Riddersköld

[nr. 1006] der blev født xx/xx 1689 i xxxxxxxx.

Hun døde 10. marts 1729 på Mem.

Af deres børn kendes:

- Anna Maria Bagge af Berga, som døde ung.
- Eleonora Sofia Bagge af Berga, født 4. februar 1715 på Horna i Åhus sogn (Kristianstad) og død 13. oktober 1781 på Kvinnhult i Traherys sogn (Kronoberg). Gift med Jonas Bexell, født 19. maj 1715 i Vetlanda sogn (Jönköping) og død 4. maj 1783 på Kvinnhult. Kaptajn ved Kronobergs Regiment.
- Carl Bagge af Berga, født 6. februar 1716 på Horna i Åhus sogn (Kristianstad) og død 26. maj 1796 på Flickesäter i Frändefors sogn (Älvsborg) og begravet 5. juli. Volontør ved prins Gustafs Regiment 1735, furir ved oberst Bousquets Regiment 1757, sergent samme sted, fenrik ved Västgötadals Regiment 18. juni 1745, stabsløjtnant samme sted 30. oktober 1752, stabskaptajn 23. januar 1760, regimentskvartermester 7. oktober 1760, kaptajn med kompagni 26. maj 1762 og afsked som major 19. juni 1771. Gift med Catharina Ryting, født 1709 og død 20. april 1783 på Flickesäter. Datter af major Apollonius Ryting og Benedicta Rosell.
- Erik Bagge af Berga, som døde ung.
- Jakob Bagge af Berga, som døde 24. januar 1729.

- Anna Maria Bagge af Berga, født 1721 og død 6. marts 1786. Gift 1754 med Bengt Nordahl, skibspræst.
- Christian Bagge af Berga, født 4. januar 1722 i Onslunda sogn (Kristianstad). Død 1756 og begravet 9. juni i Vinslöv sogn (Kristianstad). Korporal ved Södra Skånska Kavaleriregimentet og kornet ved Hamiltons Regiment. Gift 11. december 1752 med sin kusine Maria Elisabeth Gyllenpamp, født 15. marts 1723 på Vankiva (Kristianstad) og død 18. marts 1804 på Föreda Norregård i Vetlanda sogn (Jönköping). Datter af major Otto Vilhelm Gyllenpamp [nr. 675] og Susanna Eleonora Riddersköld [nr. 1006].
- Catharina Beata Bagge af Berga (ane 87).
- Elisabeth Bagge af Berga, død 15. januar 1753. Gift 4. oktober 1745 i Kuddby sogn med Erik Gustaf Crusebjørn [nr. 136], født 1709 og død 1789. Viceherredshøvding.
- Helena Bagge af Berga, født 22. september 1722 på Mem. Levede ugift i 1755.
- Dorothea Maria Bagge af Berga, født 6. november 1727 på Mem og død 15. februar 1779 på Erikstorp i V. Vrams sogn (Kristianstad). Gift 1755 med Lars Daugårdh, født 5. februar 1722 i Fulltofta sogn (Malmö) og død 24. maj 1794 på Erikstorp. Kornet og kvartermester ved Södra Skånska Kavaleriregiment.

Han blev gift 2. gang 16. marts 1735 med

Bengta Gladsten

Der blev født 1676 (tvilling) i xxxxxxxx.

Hun døde 24. november 1753 på Gnestad i Kuddby sogn.

Hun var datter af major Johan Anders Gladsten [nr. 372] og Brita Natt och Dag [nr. 13].

Erik Jakob Bagge af Berga og Bengta Gladsten blev skilt, og deres ægteskab var barnløst.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip5-oldeforældre

320 **Thomas Leth**

Ifølge Svenska Slätkalendern, 1963, stammer slægten Leth fra Holsten og Danmark. To af slægten skulle være blevet adlet, nemlig godsejer Niels Leth af Vosborg 1708 (slægten uddøde på mandssiden 1845) og generalløjtnant Mathias Leth 1757.

Da Skåne blev svensk provins boede Thomas Leth i Malmö.

Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

321 **Christina Persdatter**

der døde i 1791.

Af deres børn kendes:

- Per Leth, født 1659 (ane160).

348 **Erik Bagge af Berga**

[nr. 118] til Mem blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde 21. juli 1705 ved Warszawa i Polen (faldt i kamp).

Erik Bagge blev rytter ved Östgöta Kavalleriregiment 11. december 1681, korporal samme sted 3. juni 1692, kornet 27. oktober 1694, løjtnant 29. januar 1700, sekondritmester 9. april 1701 og premiereritmester 29. december 1703. Og faldt altså i 1705.

Erik Bagge blev gift 15. januar 1688 på Breviksnäs i Gryts sogn (Ög.) med

349 **Hebbla Christina Vellingk**

der blev født 1658 og døbt 14. oktober på Breviksnäs.

Hun døde 14. maj 1728 på Stensvad i Tåby sogn og blev begravet 18. maj i Tåby kirke.

Af deres børn kendes:

- Erik Jakob Bagge af Berga, født 1689 (ane 174).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

350 **Christian Adriansson Kohlmäter, adlet Riddersköld**

[nr. 1006] blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Christian Riddersköld var oberst og blev gift xxxx i xxxxxxxx med

351 **Dorotea Elisabet Cronacker**

[nr. 980] der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Anna Maria Riddersköld, født 1689 (ane 175).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip6-oldeforældre

696 **Erik Bagge af Berga**

[nr. 118] til Berga, Lägnö og Ryningsholm samt Mem i Tåby sogn blev født 1. juli 1627 på Berga.

Han døde 22. april 1692 på Berga og blev begravet i Tåby kirke, hvor hans våben blev sat op.

Erik Bagge af Berga blev student 14. januar 1643 i Uppsala, kaptajn ved Jönköpings Regiment 1656, major samt udnævnes til oberst 18. december 1683.

Han blev gift 21. oktober 1658 i Stockholm med

697 **Maria Elisabet Fleming**

[nr. 4] der blev født 1. august 1638 på Lehtis gård i Virmo sogn, Finland.

Hun døde 22. juni 1680 på Mem.

Af deres børn kendes:

- Elsa Sigrid Bagge af Berga, død 2. november 1718 og begravet i Askersunds kirke. Gift 23. oktober 1677 på Mem med Claes Prytz [nr. 702], født 1651 og død 1707. Major.
- Henrik Bagge af Berga, som faldt 1695 ved belejringen af Namur.
- Erik Bagge af Berga (ane 348).
- Ebba Sigrid Bagge af Berga, døbt 9. april 1665 på Mem. Død 1714 som enke på Näs i Kråkhults sogn (Jönköping) og begravet 23. maj 1714. Gift med Johan Gabriel Berg, adlet Bergencrona, men ikke introduceret i hans 2. ægteskab (gift 1. gang med Agneta Nylan). Ritmester.
- Gustaf Johan Bagge af Berga, født 23. august 1666 på Mem og død 30. juni 1672 og begravet i Tåby kirke, hvor hans våben blev opsat.
- Christina Beata Bagge af Berga, født 1667 og døbt 2. oktober 1667 på Mem.
- Maria Elisabet Bagge af Berga, død 1710 på Näs i Höreda sogn (Jönköping) og begravet 19. juli 1710. Gift 1. gang 29. januar 1691 på Mem med Jöns Silfwerbrand [nr. 508], major, i hans 2. ægteskab. Han døde 1691. Gift 2. gang 2. februar 1692 med Jonas Starenflycht [nr. 771], major.
- Helena Catharina Bagge af Berga, født 21. marts 1672 på Mem og død 15. maj 1712 og begravet i Ramdala kirke (Blekinge). Gift 21. marts 1701 på Mem med Carl Mannerfelt [nr. 775], født 1670 og død 1706. Kaptajn.
- Jakob Johan Bagge af Berga, døbt 15. juli 1673 på Mem. Levede 17. august 1696.
- Adolf Johan Bagge af Berga, døbt 16. januar 1676 på Mem. Levede 17. august 1696.
- Christina Bagge af Berga, død 1738 på Gnestad i Kuddby sogn (Ög.) og begravet 22. september 1738 i Tåby kirke. Gift 1. gang 7. maj 1697 på Låstad i Furingstads sogn (Ög.) med Carl Gustaf Ulf af Horsnäs [nr. 56], født 1659 og død 1700. Løjtnant. Gift 2. gang med Abraham von Schröer [nr. 558] i hans 3. ægteskab. Født 1653 og kommandør.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

698 **Adolf Axel Vellingk**

til Breviksnäs blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Adolf Axel Vellingk var oberstløjtnant, og han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

699 **Hebbla Drake**

[nr. 90] af Hagelsrum, der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Hebbla Christina Vellingk, født 1658 på Breviksnäs (ane 349).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip7-oldeforældre

1392 **Bengt Bagge af Berga**

[nr. 118] til Berga samt Lagnö i Aspö sogn (Söderköping), Forsby i Eds sogn (Kalmar), som han i 1639 købte af fru Ebba Stiernsköld, Ryningsholm i Höreda sogn og Näfvellsjö i Höreda sogn (Jönköping).

Han blev født 10. januar 1594 i xxxxxxxx.

Bengt Bagge blev fenrik for en deling Smålandsknægte 16. september 1613, kaptajn for et kompagni Hälsingeknægte 28. oktober 1615, kaptajn ved Dalregimentet 1617, oberstløjtnant ved Upplands regiment 29. august 1621, herredshøvding i Handbörds herred 3. september 1621, oberstløjtnant ved Västmanlands regiment 1625, oberst ved samme regiment 18. maj 1628, fuldmægtig i tjenesten 19. juli 1628, kommandant i Dirschau 1628, kommandant i Elbing 18. maj 1630, viceguvernør over Preussen 15. maj 1632, atter kommandant i Elbing 20. marts 1634, chef for et hvervet regiment 1635, landshøvding over Tioherreds lagsaga og Jönköping len 26. juli 1636.

Introduceret på Ridderhuset 1642 og fik sæde før de 3 sidste, som trak lod 1625 i 3. klasse, hvilket nummer siden blev 118.

Han tog afsked 2. januar 1653 og døde 1. april 1660 og blev begravet i Aspö kirke (Söderköping).

Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

1393 **Elsa Ryning**

[nr. 15] der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde 11. marts 1656 på Lagnö og blev begravet 10. december 1656 i Ridderholmskirken.

Af deres børn kendes:

- Erik Bagge af Berga, født 1. juli 1627 på Berga (ane 696).
- Ebba Bagge af Berga, født 29. december 1635 på Berga. Hoffrøken. Død ugift 22. maj 1664 og begravet i Aspö kirke.
- Peder Bagge af Berga til Berga, Lagnö og Forsby. Født 2. oktober 1636 (tvilling) på Kronoberg slot. Student i Uppsala 1653. Først kammerherre 1670, siden hofmarskal 1688 hos rigsenkedronning Hedvig Eleonora. Død 26. februar 1712 i Stockholm og begravet i Ridderholmskirken og derefter nedsat i Aspö kirke, hvor han våben opsattes. Gift 21. maj 1696 på Drottningholm slot med sin svigerindes broderdatter, friherreinde Elsa Ebba Fleming, født 2. august 1667 på Piikkala i Sjundeå sogn, Finland. Død 10. september 1734 på Lagnö i Aspö sogn (Söd.). Datter af rigsrådet og

præsidenten Erik Fleming, friherre af Lais [nr. 39] og hans 2. hustru, Christina Cruus af Edeby [nr. 69].

- Bengt Bagge til Berga, født 2. oktober 1636 (tvilling) på Kronoberg slot. Student i Uppsala 1653. Herredshøvding i Småland. Døde ugift 18. september 1691 på Forsby.
- Nils Bagge af Berga til Lagnö, født 24. august 1638 på Berga. Student i Uppsala 1653. Kammerherre hos dronning Ulrika Eleonora den ældre 1682 og senere hofmarskal. Døde ugift 4. november 1685 i Stockholm.
- Christina Bagge af Berga til Näfvelsjö. Hoffrøken. Døde ugift 17. oktober 1705.
- Catharina Bagge af Berga, født 20. august 1646 på Kronoberg slot. Hoffrøken. Døde ugift 18. januar 1672 og begravet i Aspö kirke.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

1394 **Henrik Claesson Fleming**

[nr. 4] blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Henrik Claesson Flemming var viceadmiral og landshøvding. Han blev gift 2. gang xxxx i xxxxxxxx med

1395 **Sigrid Jostsdotter Kurtzel**

til Riseberga, der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Sigrid Jostsdotter Kurtzel førte i sit våben et vildsvin med 3 pile i ryggen.

Af deres børn kendes:

- Maria Elisabet Fleming, født 1. august 1638 i Virmo, Finland (ane 697).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip8-oldeforældre

2784 **Erik Bagge af Berga**

[nr. 118] blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Erik Bagge af Berga opgives at have været oberstløjtnant ved Dalregimentet på Carl IX's tid, men han forekommer ikke i bevarede ruller for regimentet.

Han blev gift ca. 1586 med

2785 **Poletta von Zijlen**

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Margareta Bagge af Berga, død ung.
- Anna Bagge af Berga, til Ed i Sunds sogn (Östgötaland). Gift med Per Larsson til Solberga, befalingsmand på Vadstena Slot. Han levede 1629.
- Ingeborg Bagge af Berga, gift 1600 med Henrik Nilsson til Skälboö (hans 2. ægteskab), herredshøvding og befalingsmand på Stegeborg. Stamfader til de adelige slægter Reuter [nr. 158 og 314].
- Bengt Bagge af Berga, født 10. januar 1594 (ane 1392).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

2786 **Peder Nilsson Ryning**

[nr. 15] blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Peder Nilsson Ryning var rigsråd, og han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

2787 **Kerstin Gyllenstierna**

[nr. 3] af Lundholm, der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Elsa Ryning (ane 1393).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip9-oldeforældre

5568 **Bengt Bagge af Berga**

[nr. 118] blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde i april 1577 i Stockholm (halshugget).

Bengt Bagge af Berga var foged i Handbörds og Uppvidinge herred fra 10. november 1556 til 1559 og herredshøvding i Sevede herred fra 7. september 1558. Han var blandt adelen, der 1560 forseglede kong Gustaf I's testamente. Deltog i felttoget i Blekinge 1564, blev ritmester for Amund Stenssons ryttere 6. maj 1565, deltog i slaget ved Axtorna 20. oktober 1565, var "knektöverste" i felttoget mod Norge 18. februar 1567, høvedsmand over 8 orlogsskibe 13. juni 1567.

Han afgav ved hertugernes oprør som så mange andre "frälsemän" i Småland trohedsforsikring til Johan 10. september 1568. Admiral over en orlogsflåde i Kalmarsund 6. april 1569. Han beskyldtes siden – sammen med brødrene – for ikke at være tro mod kong Johan, som 29. marts 1577 gav befaling til, at ikke alene skulle Bengt sammen med sin broder Peder sættes fast i borgen, men derudover skulle både hans hustru og søn samt brødrene Anders og Bröms fængsles og indsættes på Kalmar slot. Han blev samme år i april dømt som forræder og halshugget i Stockholm, hvorved gården Berga blev inddraget af kronen. Den blev dog i 1621 givet tilbage til arvingerne af kong Gustaf II Adolf.

Han blev gift 13. marts 1557 på Stockholm slot med

5569 **Margareta Somme**

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Margareta Somme levede 1586 som enke.

Af deres børn kendes:

- Erik Bagge af Berga (ane 2784).
- Karin Bagge af Berga, født 2. marts 1568. Død 16. januar 1663 og begravet i Kimstads kirke (Östergötland). Gift 1. gang med Gustaf Axelsson (Lillie af Gregor Mattsons slægt [nr. 6]), som døde 1605. Gift 2. gang med Mauritz Siöblad til Hinsekind.
- Britta Bagge af Berga, gift med Truls Persson (Kåse [nr. 139]).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

5570 **Johan von Zijlen**

til Neuendorff i Mecklenburg blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Johan von Zijlen var hofmarskal hos hertugen af Sachsen-Lauenburg. Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

5571 **Adelheid Clasdotter Wackerbart**

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Poletta von Zijlen (ane 2785).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip10-oldeforældre

11136 **Halsten Månsson Bagge af Berga**

[nr. 118] samt Skällsnäs i Hults sogn (Jönköping), som han byttede sig til med kong Gustaf I.

Han døde xxxx (efter 5. februar 1550) i xxxxxxxx.

Halsten Månsson var "krigsöverste" i kong Gustaf I's tid og høvedsmand på Kalmar slot 1540. Var blandt de adelsmænd, som i 1544 forseglede Västerås' "arvförening".

Han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

11137 **Catharina Slatte**

[nr. 97] der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun levede som enke i 1564 og døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Margareta Bagge af Berga, gift med Matts Törne i hans 2. ægteskab, feltoberst i kong Erik XIV's tid.
- Bengt Bagge af Berga (ane 5568).
- Bröms Bagge af Berga til Ed i Eds sogn (Kalmar). Var blandt de adelsmænd, som i 1560 beseglede kong Gustaf I's testamente. Blev sammen med sine brødre fængslet i marts 1577 for forræderi mod kong Johan, men blev benådet. Han levede i 1581 men var død 1588. Gift med Anna Bengtsdotter til Ed.
- Peder Bagge af Berga til Söderby i Örtomta sogn (Östergötland). Var høvedsmand for en "fänika" vestgøter 27. juni 1556. Var blandt de adelsmænd, som i 1560 beseglede kong Gustaf I's testamente. Skibshøvedsmand 1563-1566, admiral over den store flåde 21. september 1566 efter Claes Christersson Horns død samt på ny 30. juni 1567. Havde samme år Kettilstad og Hägerstads sogne (Östergötland) i forlening. Befalingsmand på Viborg 12. marts 1569 og var udset til at indgå i den "beskickning" som samme år skulle afgå til Rusland, men fritoges for opgaven 18. juli samme år. Var høvedsmand på skibet Svenska Hektor 1570, havde kommandoen over krigsfolket fra Norrland 18. marts 1590, øverstbefalende over Ångermanland samt Väster- og Österbotten 22. juni 1591, herredshøvding i Bankekinds herred i Östergötland 7. maj 1597, oberst og krigsråd hos hertug Carl 1598, havde kommandoen over den lille skibsflåde i östgötaskærene 20. september 1598, blev befalet at udskrive søfolk i Östergötland 9. marts 1599. Han var vellidt af kong Erik XIV men blev mistænkt af kong Johan III. Han blev begravet i Örtomta kirke. Han blev gift med sin broders svigermor Ingrid Kyle i dennes 2. ægteskab; hun var datter af lagmand Claws Påvelsson Kyle [nr. 5] og Margareta Pedersdotter (Fargalt). Ingrid Kyle var gift 1. gang med slotsforvalter på Stegeborg Lydert Eriksson Slatte [nr. 97] til Söderby.

- Ingrid Bagge af Berga, der levede som enke i 1577. Hun blev gift 1. gang med Erenigle Nilsson Slatte [nr. 97] til Grafby i dennes 2. ægteskab. Og hun blev gift 2. gang 28. januar 1549 med Olof Gustafsson (Stjernbjelke) til Forsnäs, som førte 3 stjerner på en tværbjelke. Han døde før 1575.
- Brita Bagge af Berga til Eneby. Blev gift 1. gang med Erik Pedersson (Lilliehöök) til Tråvad i dennes 2. ægteskab. Blev gift 2. gang med "herr Thomas Kijl, en dansk" og 3. gang med Truls Jonsson, foged i S. Vedbo herred.
- ? Måns Bagge af Berga, der 1550 var foged over Dals og Lysings herreder i Östergötland.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

11138 Germund Svensson Somme

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Germund Svensson Somme var statholder på Kalmar Slot, og han blev gift xxxx i xxxxxxxx med

11139 Anna Henriksdotter Schaffenberg

der blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Margareta Somme (ane 5569).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip11-oldeforældre

22272 **Måns Pedersson af Berga**

[nr. 118] blev født xxxx i xxxxxxxx.

Han døde xxxx i xxxxxxxx.

Måns Pedersson af Berga beseglede med sit fædrene våben et brev udfærdiget 15. juli 1500 i Kalmar og kaldtes da "velbyrdig man". Han skrev sig til Husaby i Högsby sogn 28. maj 1503 og modtog "frälsabrev" (d.v.s. blev adlet) af rigsforstander Sten Sture den Yngre 29. februar 1517.

Han blev gift før 1503 med

22273 **Carin Bagge**

af den gamle Bagge-slægt. Deres børn kaldte sig Bagge men beholdt det fædrene våben, sparren over et blad.

Carin Bagge blev født xxxx i xxxxxxxx.

Hun døde xxxx i xxxxxxxx.

Af deres børn kendes:

- Ingeborg Månsdotter Bagge. Hun blev gift med "slottsloven" i Kalmar Peder Larsson Svenske i hans 2. ægteskab. Han var én af stamfædrene til den adelige slægt Svenske [nr. 258], og han døde 1534.
- Halsten Månsson Bagge (ane 11136).
- Elseby Månsson Bagge.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip12-oldeforældre

44544 **Peder Nilsson**

til Berga i Högsby sogn (Kalmar) var barn i 1399 men fuldmyndig 18. april 1412, da han, boende i Västbo, pantsatte jord til farbroderen Tord Jönsson. Han mageskiftede jord med våbenfællen Mikael Magnusson i 1418 og var i 1423 væbner og boede da på Vrankunge i Skatelövs sogn (Kronoberg), hvor han også boede 1429. Fra 1432 boede han på Berga, og 25. marts 1444 bekræftede han sin farbroder Magnus Jönssons gave til Vadstena kloster. Han levede endnu 4. december 1463, hvor han gav Draghö (Drafö) i Ås sogn i Västbo til Nydala kloster for sin "lägerstad" og sine forældres sjæle.

Peder Nilsson blev gift xxxx i xxxxxxxx med

44545 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Carin Pedersdotter. Gift med hovedsmand Måns Nielsson (Stierna) til Säby, én af stamfædrene til den adelige slægt Stierna [nr. 77].
- Brita Pedersdotter. Gift med væbneren Joan Håkansson.
- Sigrid Pedersdotter. Gift med Olof Abjörnsson.
- Måns Pedersson (ane 22272).
- Kerstin Pedersdotter. Gift med væbneren Per Månsson til Harstad, som førte en skråbjælke i våbnet.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

44546 **Peder Trulsson Bagge**

til Husaby førte i sit våben et vædderhoved med hals og horn.

Han var gift med

44547 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Carin Bagge (ane 22273).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip13-oldeforældre

89088 **Nils Jönsson**

forekommer i breve i årene 1377-1383.

Nils Jönsson døde mellem 11. juli 1390 og 10. juni 1391 og blev begravet i Nydala kloster.

Sammen med Niels Eriksson (Sparre) slog han sin våbenfælle og antageligt nære slægtning Peter Knoppo ihjel.

Nils Jönsson blev gift xxxx i xxxxxxxx med

89089 **Catharina Petersdotter**

hvor forældrene kendes.

Af deres børn kendes:

- Magnus Nilsson, der levede i 1399.
- Peder Nilsson (ane 44544).
- Jöns Nilsson, der levede i 1422, hvor han sammen med de 3 nedennævnte søskende overlod al den ret, deres fader Nils Jönsson havde haft i Lida i Burseryds sogn til farbroderen Magnus Jönsson. Jöns Nilsson havde datteren Margareta, som opgives at være gift med Matts Läma af den yngre Läma-slægt.
- Knut Nilsson, der levede i 1422.
- Sigge Nilsson, der levede i 1422.
- Ingegerd Nilsson, der levede i 1422.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip14-oldeforældre

178176 **Jöns Abjörnsson**

var i 1368 vidne med segl og har formentlig ejet Hjälmaryd i Ljungby sogn (Kronoberg), som han i 1373 byttede med Vä i Reftele sogn (Jönköping). Han kaldes væbner 11. juli 1390 og deltog som sådan i Nyköping-mødet 20. september 1396. Han levede endnu i 1417 og var højt oppe i årene.

Omkring 1390 optog han moderens våben (sparre over blad).

Jöns Abjörnsson var gift flere gange. Han blev gift 1. gang med

178177 **Christina Magnusdotter**

der var søster til Hans Ulf Magnusson og formentlig datter af den Magnus Nilsson i Tovaryd, som Jöns Abjörnsson arvede.

Han blev gift 2. gang med

Ingrid Siggadotter

Af Håkan Tunassons slægt.

Han blev gift 3. gang 30. december 1377 i xxxxxxxx med

Ragnhild Olofsdotter (Kase)

der døde barnløs før 1400.

Han siges at have i alt 24 børn med sine hustruer. Det er uklart, hvem af de 2 første hustruer der er moder til de forskellige børn, hvoraf kun sønnernes navne er bevarede. Dog er Christina Magnusdotter mor til Nils Jönsson.

Af Jöns Abjörnssons børn kendes:

- Arvid Jönsson til Kållunda i Kärda sogn (Jönköping) nævnes første gang ved faderens bryllup i 1377, og han køber og bytter ofte jord. Kaldes 11. juli 1390 væbner og levede endnu i 1417. Han døde barnløs. Han blev gift før 1382 med Christina Foot i hendes 2. ægteskab. Hun døde før Arvid Jönsson og var datter af Carl Gjurdsen Foot, som i våbnet førte en bjælke belagt med 2 stjerner.
- Nils Jönsson (ane 89088).
- Lindorm Jönsson, som var fuldmyndig i 1377 og væbner allerede 11. juli 1390. Han sad 1396 og 1397 som væbner i "räfstetingsnämnden" i Östergötland, hvor han

formentlig boede. Han levede endnu i 1415 men var død 26. marts 1418, hvor der blev arveskiftet efter ham. Han var gift med Margareta Sixtensdotter, der døde før 1407 og var datter af herredshøvdingen i Vartofta herred Sixten Martinsson, der førte en bjælke i våbnet.

- Knut Jönsson, der i 1380 deltog i salget af arven efter morbroderen Hans Ulf Magnusson. Han optræder 1383-1385 som besejler af breve udfærdiget i Södermanland og Närke og benytter da det fædrene våben.
- Abjörn Jönsson, der besejlede brev i 1399. Han kaldes væbner 24. februar 1403 og "pantförskev" jord i Hjälmaryd samme år. En del af hans børn er kendte, men hans hustru kendes ikke.
- Tord Jönsson var væbner og besejlede i 1399 brev. Han var 10. april 1401 herredshøvding i Västbo herred i Småland og endnu 9. maj 1426. Han døde før 1444. Tord Jönssons hustru kendes ikke, men en del af hans børn kendes.
- Magnus Jönsson til Åsaka i Åsaka sogn, Vartofta herred (Skaraborg), hvor han boede i hvert fald 1413-1441. Han var herredshøvding i Vartofta herred 1441 og kaldes væbner 31. marts 1443. Han døde 1444. Han testamenterede sammen med hustruen gods til Gudhems kloster i 1422 og godset Lida i Burseryds sogn (Jönköping) til et præbende i Vadstena kloster 23. maj 1443, hvilken gave i 1454 blev forøget af enken. Han var gift med Märta Bengtsdotter i hendes 2. ægteskab (1. gang gift med en Ulf). Märta Bengtsdotter gav 2. november 1449 gården Öjevalla i Åsaka sogn til Vadstena kloster på vilkår at hun kunne bo i en gård ved klostret og årligt modtage 4 pund smør. Hun laver sit testamente i 1455. Märta Bengtsdotter er datter af Bengt Andersson, som førte en bjælke i våbnet, og hustru Märta Nilsdotter. De havde en søn Jöns Magnusson, der levede 6. juli 1425 men døde før forældrene og blev begravet i Vadstena.
- Henrik Jönsson, der yderligere omtales under den adelige slægt Gyllensparre [nr. 146].
- Märta Jönsdotter.
- Benkta Jönsdotter.
- Gunhild Jönsdotter, der var gift med Per Staffansson.

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

178178 **Peter Hemmingson**

førte 2 stjerner på skrå over skjoldet.

Han var gift med

178179 **Sigrid Magnusdotter**

der førte kløvet skjold.

Af deres børn kendes:

- Catharina Petersdotter (ane 89089)

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

Tip15-oldeforældre

356352 **Abjörn Nockesson**

nævnes 2. januar 1344, hvor brev udfærdiges.

Han blev gift før 1344 med

356353 **N. N. Lindormsdotter**

som i våbnet førte sparren over blad.

Af deres børn kendes:

- Jöns Abjörnsson (ane 178176).

Alle oplysninger fra Elgenstierna.

356354 **Magnus Nilsson**

i Tovaryd nævnes i forbindelse med, at svigersønnen Jöns Abjörnsson arvede ham.

Han var gift med

356355 **Navn ukendt**

Af deres børn kendes:

- Hans Ulf Magnusson
- Christina Magnusdotter (ane 178177)

Alle oplysninger fra Elgenstierna.